

## **We'etchanan – Deuteronomium 3:23 – 7:11**

### **Aliyah 2 – Deuteronomium 4:5 – 4:40**

In deze *aliyah* drukt Mozes de Israëlieten op het hart om de **Thora van de Heer** te blijven volgen. Hij blijft dit in het hele boek Deuteronomium herhalen en herhalen. We zien Mozes hier **worstelen** om deze **boodschap** over te brengen aan de Israëlieten. Hij weet al dat de Israëlieten in de toekomst ongehoorzaam zullen zijn aan de Thora en noemt hen in dit boek dan ook een hardnekkig en hardleers volk.<sup>1</sup> Toch zet Mozes alles op alles om hen op het hart te drukken dat zij de Thora moeten blijven volgen. Naast de vele herhalingen noemt hij ook vele zegeningen op van het volgen van de Thora en vele vloeken vanwege ongehoorzaamheid aan de Thora. Hij schaaft hierbij steeds verder op. We zien hier dat Mozes het volk eigenlijk niet goed kan bereiken en daarom maar door blijft gaan.

Hier zit gelijk al een belangrijke les in verstopt. Met de **regels** van de Thora kun je het **hart van mensen niet echt bereiken**. Mozes probeert van alles om deze regels over te brengen aan het volk, terwijl het in de toekomst onherroepelijk de fout in zal gaan. Regels op papier of stenen tafels kunnen ons hart niet werkelijk veranderen. Hierin schiet de Thora tekort. De Thora kan wel de goede bedoelingen van God laten zien, maar het kan geen leven geven. Hier komt ook het verschil met het nieuwe verbond in het vizier, want in 2 Korinthe 3:6 staat geschreven: *Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, **niet van de letter, maar van de Geest**; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.*

Mozes profeteerde dat er na hem een Profeet zou opstaan, die zijn missie verder zou oppakken en voltooien.<sup>2</sup> Deze **Profeet** is **Yeshua**. Hij kwam als de vleesgeworden Thora naar deze wereld toe en begon de Thora aan het Joodse volk te onderwijzen. Ook Yeshua **worstelde** om zijn **boodschap** over te brengen aan de mensen. In Mattheüs 17:17 horen we Hem zelfs verzuchten: *'O ongelovig en ontaard geslacht, hoelang zal Ik nog bij jullie zijn, hoelang zal Ik jullie nog verdragen?'*

Er is echter een belangrijk verschil tussen Mozes en Yeshua. Waar Mozes bij zijn levenseinde wist dat het volk de verkeerde kant op zou gaan, daar wist Yeshua bij zijn levenseinde dat zijn volgelingen de goede kant op zouden gaan. We horen Hem namelijk het volgende zeggen in Johannes 16:12-13:

*Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, **maar u kunt het nu niet verdragen**. Maar wanneer Die komt, **de Geest van de waarheid**, zal Hij u de weg wijzen in **de volle waarheid**, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.*

---

<sup>1</sup> Deuteronomium 9:6 en 9:13. Deuteronomium 31:14 – 32:43.

<sup>2</sup> Deuteronomium 18:15-19.

Waar Mozes wist dat de Israëlieten de Thora zouden verlaten na zijn dood, daar wist Yeshua dat de **Heilige Geest** zijn leerlingen in de volle waarheid zou leiden na zijn dood. Daar zit het verschil hem in: de regels van de Thora kunnen geen leven en hartverandering geven, maar de Heilige Geest kan dat wel. De Heilige Geest werd met Shavuot uitgestort en Hij schrijft de **Thora in onze harten**. Hij gaat ons daadwerkelijk van binnenuit veranderen en kan ons het eeuwige leven schenken. Door de Heilige Geest worden we in staat gesteld om de volle waarheid te pakken en te begrijpen.

Toch worstelde Yeshua ermee dat Hij de boodschap tijdens zijn leven niet volkomen over kon brengen aan de leerlingen. Hij wilde hen zo graag meer onderwijzen en leren, maar ze konden het simpelweg nog niet verdragen. Hier horen we de roep uit Gods hart: 'Och zouden jullie mijn boodschap maar kunnen verdragen! **Ik wil zo graag meer aan jullie kwijt!**' En deze roep klinkt vandaag de dag nog steeds. De Heilige Geest is weliswaar uitgestort, maar wie kan zeggen dat de Heilige Geest de volledige ruimte krijgt in zijn of haar leven? Hoe vaak beperken wij het werk van de Heilige Geest niet? Daardoor kan God zijn hartsgeheimen vaak niet bij ons kwijt.

God heeft nog zoveel meer voor ons klaarliggen. Hij wil ons nog zoveel onderwijzen en laten ontdekken. Als wij wat **minder zouden zaaien in het vlees** en wat **meer in de Geest**, dan zouden we nog veel meer kunnen ontvangen van Hem. Maar vaak zijn we teveel bezig met eten, drinken, kleding, eer, comfort, werk, hobby's, huis, gezin, belangen, gezondheid, voorspoed, etc. Op zich is er met deze dingen niets mis, maar zo vaak worden dit onze doelen en dan zaaien we op de verkeerde akker. We zijn zo druk bezig, dat we God niet eens horen spreken tot ons. We horen niet hoe Hij onder tranen uitroept: 'Ik wil nog zoveel meer aan je geven, maar je kunt het niet verdragen!'

Hoe meer wij onze tijd, mogelijkheden, financiën, etc. **offeren aan de Heer**, hoe meer Hij de diepte van zijn boodschap bij ons kwijt kan. Als wij ervoor kiezen om tijd met de Heer door te brengen, ook als we dan niet kunnen slapen, werken of genieten van aardse dingen, dan kan Hij ons meer en meer in **de volle waarheid** gaan leiden. Dan vindt Hij gehoor en ruimte om zijn waarheid bij ons kwijt te kunnen. De Geest van waarheid krijgt dan de ruimte om te spreken in ons leven. Hoe graag willen wij Hem horen spreken? Hebben we honger en dorst naar Gods woorden...?

Terug naar de *aliyah* van vandaag. Laten we eerst kijken hoe **Mozes** steeds verder **probeert op te schalen** in zijn poging om de Israëlieten de Thora te laten doen. Dan kunnen we daarna kijken hoe de Heilige Geest dit allemaal Zelf waar wil gaan maken in ons hart en leven.

Ten eerste zegt Mozes dat de Israëlieten **wijs en verstandig** zullen zijn in de ogen van de omringende volken, als zij de Thora gehoorzamen. De volken zullen hen prijzen om hun wijsheid en de nabijheid van hun God. Dit is een grote zegen en motivatie om de Thora te houden.

Ten tweede roept Mozes in herinnering dat het volk **aan de voet van de brandende berg** Sinaï stond, toen zij de Thora ontvingen. Hier leerden zij God te vrezen en ontzag voor Hem te hebben. Mozes waarschuwt het volk om de Thora niet te verlaten, want God is een ontzagwekkend God.

Ten derde legt Mozes er sterk de nadruk op dat de Israëlieten op de berg Sinaï **geen gestalte zagen** in het vuur, enkel een Stem. Dit leert de Israëlieten dat zij ervoor moeten waken om geen beelden te maken om die te aanbidden. God vond dat zo belangrijk dat Hij Zichzelf niet liet zien aan het volk op de Sinaï. Dit is een sterke waarschuwing aan het adres van de Israëlieten: God zal het niet op prijs stellen, als zij beelden maken om die te aanbidden.

In de Joodse traditie wordt hier op een interessant punt gewezen. Het lijkt erop in vers 12 dat de Israëlieten **de Stem van God zagen**. Dat is natuurlijk heel vreemd, want geluiden zie je gewoonlijk niet, maar hoor je. Gods woorden lijken hier haast te materialiseren. Ze nemen de plek in van de beelden. Ze worden heel concreet en tastbaar op de berg. Mogelijk verwijst dit ook naar de **Stenen Tafels**, waar Gods woorden op te zien waren. Mooier nog is om de lijn naar **Yeshua** door te trekken. Hij is de Thora in mensengedaante volgens Johannes 1. Gods woorden werden zichtbaar in Hem. Hij is de uitdrukking van God Zelf en van het Woord dat uit Zijn Mond uitging.

Ten vierde onderstreept Mozes dat het volk een unieke en **bevoorrechte positie** heeft gekregen. Hen heeft God uit Egypte uitgeleid en hen zal Hij het Beloofde Land binnen leiden. Zelfs Mozes mocht het Beloofde Land niet binnen gaan, maar het volk wel. Dit is reden temeer voor het volk om zich aan de Thora te houden.

Ten vijfde zegt Mozes in vers 24 dat God **een verterend vuur en een jaloers God** is. Dit gaat over de heilige jaloersheid of passie die God voor zijn volk voelt. Hij heeft hen getrouwd zoals een man zijn vrouw trouwt. Hij zal dan ook niet toelaten dat ze voor zijn ogen vreemd gaat met andere goden. Dat zal Hem zeer boos maken. Dit is de keerzijde van zijn gepassioneerde liefde voor het volk. God is te vrezen, daarom kunnen de Israëlieten zich maar beter aan de Thora houden.

Ten zesde roept Mozes **de hemel en de aarde tot getuigen** op voor het feit dat het volk in **ballingschap** zal gaan, wanneer zij de Thora verlaten. Hierin zit dus de waarschuwing voor een toekomstige ballingschap verweven. Verder wordt deze waarschuwing als een officiële aanklacht voor de rechtbank verwoord, met getuigen daarbij. En wat voor een getuigen! De hemel en de aarde zullen tegen hen getuigen, wanneer zij de Thora verlaten. De Israëlieten kunnen zich dus maar beter aan de Thora houden.

Hoe kunnen de hemel en de aarde dan getuigen zijn? We kunnen dit **letterlijk** opvatten. Dan kunnen we deze opmerking scharen in een heel rijtje Bijbelteksten, waarin zaken die in onze ogen levenloos zijn, in de Bijbel wel degelijk een stem of ziel krijgen. Zo riep het bloed van Abel van de aarde en getuigt het in de hemel. Zo zongen de morgensterren bij de schepping. En de bomen zullen in hun handen klappen. De zee keek en vluchtte weg voor God. De stenen van de Tempel zouden Jezus kunnen aanbidden. De Troon van

God lijkt met een Stem te spreken.<sup>3</sup> En zo kunnen we nog wel meer voorbeelden noemen. In de Bijbel lijken onze menselijke categorieën niet altijd op te gaan. Zo horen we bijvoorbeeld ook dieren op verschillende plaatsen in de Bijbel spreken.<sup>4</sup> Het zou dus zo kunnen zijn dat de hemel en de aarde een bepaald bewustzijn hebben en als **letterlijke getuigen** op zouden kunnen treden. Aanbidding van hemel en aarde zijn daarbij uiteraard ten strengste verboden.

We kunnen dit ook minder letterlijk opvatten. Mogelijk doelde Mozes hier op het feit dat er **tekenen aan de hemel en op de aarde** zouden verschijnen, voordat God zijn oordelen ten uitvoer zou brengen. Over de ballingschap lezen we dit volgens mij niet expliciet in de Bijbel, maar over de grote Oordeelsdag van de Heer wel. Vóór die dag zullen er tekenen aan de hemel en op de aarde komen: zons- en maansverduisteringen, bloed, vuur, rookzuilen en aardbevingen.<sup>5</sup> Op deze manier zullen hemel en aarde als getuigen optreden van de slechtheid van de mens en van het naderende oordeel van God.

Ten zevende wijst Mozes op de grote **wonderen en tekenen** die God voor het volk gedaan heeft. Dit deed Hij vanwege de belofte aan de voorvaderen Abraham, Izak en Jakob. Ook deed Hij dit om de Israëlieten te tonen dat Hij de enige ware God is. Dit moet de Israëlieten wel brengen tot diepe eerbied en tot het volgen van de Thora.

Tenslotte wijst Mozes erop dat het houden van de Thora de **levensdagen verlengt**. Zo heeft Mozes heel wat zegeningen en waarschuwingen met het volk gedeeld. Dit alles baatte helaas niet. Enkele generaties later begon het al mis te gaan. Het volk dwaalde steeds af van de Thora van de Heer.

We hebben al gezien dat **de Heilige Geest** het enige antwoord op dit probleem is. De Heilige Geest verandert ons **van binnenuit** en geeft ons daadwerkelijk leven. Zo gaan we naar de bedoelingen van God leven. Hij **maakt Zelf alles waar** wat Mozes het volk hier voorhoudt. Laten we er nog een keertje doorheen gaan met deze nieuwe bril op:

Mozes zei: 'Als jullie je aan de Thora houden, dan zal dat jullie wijsheid en inzicht zijn in de ogen van de volken. Zij zullen jullie daarvoor eren.' De Heilige Geest brengt de ware wijsheid en het juiste inzicht in ons hart. Dit kan niet op verstandsniveau ontvangen worden en ook niet uit de Thora op papier geleerd worden. De Heilige Geest is de **Geest van Wijsheid en Inzicht** volgens Jesaja 11:2. Deze Wijsheid is een geestelijke Wijsheid en is van totaal andere orde dan de menselijke wijsheid, volgens 1 Korinthe 2. De diepte van deze Wijsheid is niet te peilen en we kunnen haar niet met ons verstand begrijpen. Deze Wijsheid kunnen we alleen met onze geest ontvangen. Het moet resoneren in ons hart en leven en zal ons transformeren naar het Beeld van God. Diep van binnen zullen we weten en voelen en doorleven wat wijs en goed is om te doen. We zullen alle dingen begrijpen vanuit Gods perspectief.

---

<sup>3</sup> Genesis 4:10-11, Hebreeën 12:24. Job 38:7. Jesaja 55:12. Psalm 114:3-6. Lukas 19:40. Openbaring 4:5, 19:5, 21:3.

<sup>4</sup> Genesis 3, Numeri 22:28-30, Openbaring 4:6-11.

<sup>5</sup> Joël 2:10,30-31.

Mozes zei: 'Vergeet niet de dingen die u zag, toen u aan de voet van de Sinaï stond.' Hij verwijst naar het verleden en roept de Israëlieten op om niet te vergeten. Maar de Geest laat ons **iedere dag nieuwe dingen vanuit de hemel** zien. Bij Hem is het de tegenwoordige tijd. Wij kunnen in de geest dagelijks Gods hemelse wonderen aanschouwen. Als wij geleid worden door Gods Geest is er geen tijd om te vergeten, want Gods wonderen zijn dan iedere dag nieuw.

Mozes zei: 'De Israëlieten leerden aan de voet van de Sinaï God te vrezen.' Dit was vanwege uiterlijke tekenen, die in vergetelheid kunnen raken. Maar de Heilige Geest leert ons God te vrezen van binnenuit. Hij is de **Geest van de Kennis en de Vreze des Heeren** volgens Jesaja 11:2. Hij brengt diep ontzag voor de Allerhoogste God in ons hart. Van binnenuit zullen we God vrezen, omdat Hij zo geweldig groot, heilig en heerlijk is.

Mozes zei: 'Jullie stonden onder aan de berg, die brandde van vuur'. In Hebrreeën 12:18ev staat geschreven: *Want u bent **niet tot een tastbare berg** genaderd, en tot een brandend vuur ... Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, **tot het hemelse Jeruzalem** en tot tienduizendtallen van engelen ... Let er dan op dat u Hem Die spreekt niet verwerpt.* Waar de Israëlieten onderaan de materiële berg Sinaï stonden, brengt de Heilige Geest ons in de geest naar het hemelse Jeruzalem. Wij horen God nu rechtstreeks vanuit de hemel tot ons spreken door de Heilige Geest. Wij krijgen openbaringen vanuit de hemel en mogen iets zien en beleven van God in onze geest.

Mozes zei: 'God gebod jullie de Tien Geboden, die Hij Zelf op de twee **stenen tafels** schreef'. De Heilige Geest schrijft de geboden van God echter niet op stenen tafels, maar op de **vlezen tafels van ons hart**.<sup>6</sup> De regel komt nu niet meer van buiten naar ons toe, maar gaat van binnenuit in ons leven. Ons karakter verandert en we gaan vanuit innerlijke motivatie Gods wil zoeken en in zijn wegen wandelen. Dat is het werk van Gods Geest.

Mozes zei: 'Jullie mogen geen beelden maken om die te aanbidden'. De Heilige Geest leert ons om **geen andere geesten** te volgen, **niet op eigen inzicht te steunen** en zaken niet zelf in beton te gieten. De Heilige Geest leert ons open te staan om steeds nieuwe dingen te leren en te ontvangen van God. En Hij leert ons volkomen te focussen op God Zelf en Hem alleen te eren, te dienen en te aanbidden.

Mozes zei: 'God was boos op mij, vanwege jullie en wilde mij niet binnen laten gaan in het Beloofde Land'. Dit zei hij, terwijl hij hier zelf mede schuldig aan was. Hij had namelijk op de Rots geslagen in plaats van ertegen te spreken. Dit was dus niet de volle waarheid. Toch is dit mogelijk een profetische heenwijzing naar **Yeshua**. God was boos op Hem, vanwege ons. Hij **droeg de toorn van God**, vanwege onze schuld en zonde. Hij moest sterven, zodat wij het Beloofde Land binnen konden gaan.

Mozes zei: 'Jullie zullen in ballingschap gaan, maar daar zullen jullie je bekeren aan het einde der dagen en God zal jullie niet verloren laten gaan.' Ook **Yeshua** heeft gesproken over deze **ballingschap**, toen Hij sprak over de verwoesting van Jeruzalem. Sinds het

---

<sup>6</sup> Jeremia 31:33. De Heilige Geest werd uitgestort op Shavuot, waarop de wetgeving op Sinaï gevierd werd.

jaar 70 na Christus is het Joodse volk daadwerkelijk onder alle volken verspreid geraakt voor 2000 jaar. Volgens vers 30 van onze *aliyah* zullen de Israëlieten zich pas bekeren **aan het einde der dagen**, oftewel in de Eindtijd. Dat zijn de dagen waarin we nu leven. Verder is bijzonder dat er in vers 29 geschreven staat dat de Israëlieten zich op hun plaats van ballingschap zullen bekeren. Daarna pas zal de Heer hen terugbrengen. Ik geloof dat de Heilige Geest hier vandaag de dag iets over te onderwijzen heeft. Het Joodse volk is al aan het terugkeren. Dit zijn de twee stammen van Juda. Maar de **tien overige stammen** van de Israëlieten zijn nog onder de volken verspreid. Zij zullen zich bekeren in hun ballingschap en daarna naar Israël gebracht worden door de Heer. Deze **bekering** zal door een grote **uitstorting van de Heilige Geest** gebeuren.

Mozes wees de Israëlieten erop dat God hen met grote tekenen en wonderen uitgeleid had uit Egypte. De **Heilige Geest** werkt ook **wonderen** voor onze ogen: bekering, genezing, heling, bevrijding, tekenen, talen, gaven en vruchten. God bewijst zich dag aan dag persoonlijk aan ons door middel van wonderen en tekenen. Wij hoeven niet meer terug te denken aan een ver verleden om ons Gods wonderen in gedachten te brengen, maar de Heilige Geest wil het vandaag aan ons persoonlijk laten zien. Er is maar één God en onze God is een God van wonderen!

Mozes zei: 'Vanuit de hemel liet God zijn Stem horen en op de aarde toonde Hij jullie zijn vuur.' Al het zichtbare gebeurde dus op aarde. De Heilige Geest laat ons echter dingen **zien van de hemel**. Hij opent onze ogen voor de geestelijke realiteit. Wij zullen vuur zien in de hemel én op de aarde. En door dit alles heen horen wij God tot ons spreken.

Tenslotte zei Mozes: 'Bewaar de geboden en regels van de Heer, die ik jullie vandaag gebied, zodat het jullie goed zal gaan.' Yeshua en de Heilige Geest zeggen: '**Blijf in Mij en draag er met volharding vrucht naar.**' (Johannes 15:1-8 en Lukas 8:15) Als wij in Yeshua blijven, dan zullen we veel vrucht dragen en zal het ons goed gaan.

Wat hebben we nu geleerd?

1. De letter van de wet kan het hart van de mens niet veranderen
2. God wil zoveel meer aan ons kwijt, maar wij kunnen het vaak niet verdragen
3. Daarom moeten we minder in het vlees zaaien en meer in de Geest
4. De Geest brengt de ware Wijsheid en het juiste Inzicht
5. De Geest laat ons iedere dag nieuwe wonderen zien en woorden horen
6. De Geest bewerkt de ware Vreze des Heren in ons hart
7. De Geest laat ons naderen tot het hemelse Jeruzalem
8. De Geest schrijft de Thora in ons hart
9. De Geest leert ons om niet op eigen inzicht te steunen of andere geesten te volgen
10. Yeshua droeg de toorn van God, vanwege onze schuld
11. Gods Geest zal de twaalf stammen van Israël tot bekering leiden in de Eindtijd
12. Yeshua en de Geest laten ons van binnenuit vrucht dragen