

5. Genezing door het offer van Jezus

Introductie

Jezus' offer bracht ons ook genezing. Deze genezing brengt een antwoord op weer een ander gevolg van de zondeval, namelijk ziekte. In de hof van Eden was de mens energiek en gezond. Alles functioneerde zoals God het bedoeld had. Maar na de zondeval deden ziekte, vermoeidheid en sterfte hun intrede. Helaas hebben we sinds die dag allemaal te maken met de gebrokenheid van het aardse bestaan. De één lijdt hier meer aan en de ander minder, maar we hebben er allemaal mee te maken. We zullen allemaal op een dag komen te sterven. Gelukkig heeft Jezus ook onze ziektes op zich genomen en kwam Hij genezing brengen in deze gebroken wereld. Daar hopen we in dit stuk over na te denken.

Over de gave van genezingen en vragen rond genezing in het algemeen, is al een ander document verschenen. In de serie over de Gaven van de Geest is het thema genezing al uitvoerig behandeld. Als u daar meer over wilt lezen, dan verwijzen we u naar het onderwijsdocument 'Gave van genezingen'. Hier willen we focussen op het Offer van Jezus en hoe dit offer ons genezing kan brengen. We focussen op de onderliggende basis, van waaruit genezing überhaupt naar ons toe kan komen.

Zijn striemen hebben ons genezing gebracht

Aan het kruis vond ook een wonderlijke ruil plaats op het gebied van ziekte en gezondheid. Jezus nam al onze ziektes op zich, zodat wij genezing konden ontvangen. In Jesaja 53 werd dit al voorzeggd, eeuwen voordat Jezus geboren werd. We willen hier enkele verzen uit dit hoofdstuk citeren:

*Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, **bekend met ziekte**, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. Voorwaar, **onze ziekten heeft Hij op Zich genomen**, ons leed heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en **door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen**.*

In deze verzen komt heel duidelijk naar voren dat Jezus onze ziektes op zich genomen heeft en gedragen heeft. Zijn striemen worden daarbij in het bijzonder aan de ziekte en genezing gekoppeld. Dit heeft betrekking op de geseling. De geseling was namelijk het moment waarop Jezus striemen opliep. Nu was geseling een vreselijke straf, waarbij men geslagen werd met leren riemen, waaraan scherpe voorwerpen waren bevestigd. De rug werd compleet opengereten en regelmatig stierven mensen aan deze gruwelijke marteling. De geseling werd dan ook 'de kleine dood' genoemd. In elk geval is het goed te begrijpen dat de geseling met ziekte werd verbonden. Het lichaam werd flink toegetakeld. Dit bracht enorme pijn, koorts, bloedverlies en zwakte teweeg. Jezus verdroeg dit allemaal om ons genezing te kunnen brengen.

In 1 Petrus 2:24 wordt de bovenstaande tekst uit Jesaja aangehaald:

*Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. **Door Zijn striemen bent u genezen**. Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen.*

In 1 Petrus 2 lijkt deze genezing vooral genezing voor de ziel te zijn. Sommige uitleggers gebruiken dit vers dan ook om te zeggen dat Jezus' striemen ons helemaal geen lichamelijke genezing brengen, maar alleen genezing voor onze ziel. Dit is echter in tegenspraak met Jesaja 53, waar heel duidelijk en tot drie keer toe gesteld wordt dat Jezus onze ziektes heeft gedragen. Jesaja had duidelijk lichamelijke genezing voor ogen, toen hij deze verzen opschreef of op liet schrijven. We kunnen de tekst uit 1 Petrus 2 dus beschouwen als een aanvullende tekst. Jezus heeft genezing gebracht, zowel voor ons lichaam als voor onze ziel. Dit blijkt ook uit het feit dat zijn lijden zowel lichamelijk als psychisch en geestelijk was. Hij bracht op al deze terreinen genezing en bevrijding.

In Jesaja 61:1 staat ook over Jezus geschreven dat Hij zou komen om te verbinden de gebrokenen van hart. Dit wijst op psychische genezing, de genezing van de ziel. Dit laat ons zien dat Jezus kwam om zowel het lichaam als de ziel te genezen. Zijn genezing betreft de volledige mens en is compleet. Dit bleek ook duidelijk tijdens Jezus' missie op aarde. Overal waar Jezus kwam, genas Hij mensen van lichamelijke en psychische/geestelijke ziektes. Dit was een belangrijk aspect van zijn bediening. Ook droeg Hij deze bediening over op zijn leerlingen. Hen beval Hij ook om de zieken te genezen.

Genezing voor het lichaam

Jezus kwam dus om het lichaam te genezen. Maar waarom sterven we dan nog? Kennelijk blijft de vloek van de zondeval toch nog bestaan, na de eerste komst van Jezus. Ja, de dood is de laatste vijand, die verslagen zal worden, volgens 1 Korinthe 15:26. Deze vloek van de zondeval blijft dus nog bestaan. Daar is ook een reden voor, want vlees en bloed kunnen het Koninkrijk van de hemel niet beërven.¹ Dit aardse lichaam moet afgelegd worden en plaats maken voor een hemels lichaam. Anders kunnen we het hemelse Koninkrijk niet binnengaan. We zullen uit de Geest geboren moeten worden en uit de tweede Adam, dat is Jezus. Ons aardse lichaam kan Gods eeuwige Koninkrijk niet binnengaan. Daarom moet de dood tot het einde blijven bestaan, als overgang naar het eeuwige leven.

Toch wilde Jezus al wel genezing komen brengen voor ons aardse lichaam. Zijn herstellende werk begint hier al in dit korte en gebroken aardse bestaan. Gods genezing breekt nog niet altijd ten volle door in onze gebroken wereld, maar Jezus heeft er in elk geval een begin mee gemaakt. Hij wilde genezing komen brengen voor zijn kinderen. En Hij schakelt ons daarbij in. Wij mogen in Jezus' Naam de zieken de handen opleggen en hen in Zijn Naam genezen. Zo begint Gods genezing de wereld binnen te stromen. Bij Jezus' wederkomst zal dit definitief doorbreken. Dan zullen we voor altijd gezond, geheeld en volmaakt zijn. Dan is alle ziekte en strijd definitief verleden tijd.

Genezing voor de ziel

Jezus kwam ook om de gebrokenen van hart te verbinden. Hij kwam dus ook om genezing te brengen voor psychische ziektes en zielswonden. In het leven kunnen we ook in onze ziel allerlei verwondingen en ziektes oplopen. Veel mensen kampen tegenwoordig met depressies en andere vormen van psychisch leed. Jezus kwam om onze ziel te zalven en te helen. Daarvoor vergoot Hij zijn bloed. Waar de geseling voornamelijk met lichamelijke genezing verbonden wordt, daar wordt het bloed voornamelijk met de genezing van de ziel verbonden. Natuurlijk kwam er bij de geseling ook bloed vrij. Het bloed is dan specifiek verbonden met het herstel van onze ziel.

¹ Johannes 3:5-6, 1 Korinthe 15:50.

Volgens Leviticus 17:10-14 bevindt de levensziel van levende wezens zich in het bloed. Daarom mag bloed ook niet gegeten of gedronken worden. De ziel maakt dat een wezen leeft. De ziel van de mens is ook met zijn bloed verbonden. We treffen de zielen van de martelaren namelijk aan onder het hemelse altaar in Openbaring 6:9-10. Hun ziel was samen met hun bloed onder het altaar gelopen. Dit laat zien dat onze ziel zich ook in ons bloed bevindt. Dat is hoe de Bijbel hierover spreekt.

Wanneer Jezus zijn bloed geeft voor ons, dan geeft Hij zijn ziel voor ons op. Dit doet Hij, zodat Hij onze ziel kan genezen, herstellen en eeuwig leven kan geven. Wat is de ziel dan precies? Volgens de Bijbel bestaat onze ziel uit ons verstand, onze wil en onze emoties. Deze drie dingen wil Jezus helen en herstellen, door zijn bloed voor ons te laten stromen.

We zien Jezus ook worstelen met angst en depressie in de hof van Gethsemané. Daar droeg Hij letterlijk onze psychische druk en ziektes op zijn schouders. Hij wilde dit doorstaan, zodat wij weer nieuwe levenslust en wilskracht zouden ontvangen. Hij wil ons genezing en kracht voor de ziel brengen, zodat we op alle vlak van ons leven hersteld worden. Dit breekt niet altijd meteen door, maar we mogen ons daar wel gelovig naar uitstrekken. We mogen God bidden om genezing voor onze ziel, op grond van het offer en bloed van Jezus.

De hele mens doet ertoe

Het voorgaande laat ons zien dat de hele mens ertoe doet bij God. Alle aspecten van het leven tellen mee voor God. God vraagt ons niet om ons lichaam of onze ziel te verwaarlozen, wanneer we Hem gaan volgen. We hebben de roeping om goed voor ons lichaam en voor onze ziel te zorgen. Wel moeten deze twee onderschikt zijn aan de geest, die met Gods Heilige Geest verbonden is. We mogen ons niet laten overheersen door lichamelijke verlangens of zielsverlangens. We hebben wel de roeping om ons lichaam en onze ziel goed te verzorgen, te koesteren en op te voeden, voor zover dat in onze eigen macht ligt.

God is op alle aspecten van ons leven betrokken. Niets gaat buiten Hem om. Hij wil ons helemaal herstellen. Hij wil ons onderwijzen hoe we ons lichaam en onze ziel goed kunnen gebruiken om Hem te dienen. Dit is niet in een hokje te vangen. God is een creatieve God, die ons leven op zoveel unieke en rijke manieren tot bloei kan laten komen. Laat dit met een gerust hart aan God over. Hij weet wat Hij in jou gelegd heeft en wat Hij eruit wil laten komen. Genezing is een eerste stap. Daarna kan God alles tot bloei laten komen, wat Hij in jou gelegd heeft. Dit is van grote waarde voor Hem. Hij geniet daarvan!

Laat Gods genezing toe in je leven. Dat is nog niet altijd eenvoudig. Je hebt leren leven met bepaalde aspecten van gebrokenheid in je lichaam of ziel. Deze hebben je gevormd tot wie je nu bent. Het is soms een hele stap om dit los te laten en anders naar jezelf te durven kijken. Gods genezing brengt soms van tevoren ook een periode van strijd met zich mee, waarin we moeten leren om alles over te geven aan Hem. Zeker als het gaat om de genezing van de ziel, kan God soms eerst de wonden aan gaan stippen, zodat we helder voor ogen krijgen, waar we van genezen moeten worden. Als we dit beseffen en daadwerkelijk God gaan vragen om genezing van deze wonden, dan kan Gods genezing gaan komen. Dit gaat niet automatisch en is ook lang niet altijd even makkelijk. Het vraagt van ons dat we onze wonden eerlijk onder ogen durven te zien. Dan pas kunnen we Gods genezing gaan omarmen en ontvangen. Daarom nogmaals de oproep: laat Gods genezing toe in je leven! Het zal jouw leven zoveel mooier maken en uiteindelijk zeer verrijken. Dan kan God jou werkelijk tot volle bloei laten komen. Jezus heeft er een hoge prijs voor betaald. Hij wil ons heel graag genezen en herstellen.