

6. Wedergeboorte door het offer van Jezus

Introductie

Sinds de zondeval zijn we geestelijk gezien gestorven. God had namelijk tegen Adam en Eva gezegd dat zij zouden sterven op de dag dat zij aten van de boom van kennis van goed en kwaad. Dit gebeurde ook. Zij stierven diezelfde dag. Hun geest stierf namelijk. Vanaf dat moment leefde de mens alleen nog met zijn ziel en zijn lichaam verder. Zijn geest is dood. Deze geest is de landingsplaats van de Heilige Geest. In onze geest kan Gods Geest komen wonen. En de Heilige Geest kan rechtstreeks tot onze geest spreken. Het omgekeerde kan ook. Als wij in tongen bidden, dan bidt onze geest rechtstreeks tot de Heilige Geest, zonder tussenkomst van onze ziel. Deze voorrechten waren we kwijtgeraakt bij de zondeval. We waren overgeleverd aan de verlangens van ons lichaam en van onze ziel, dat wil zeggen: ons verstand, onze wil en onze emoties. Jezus kwam echter om onze geest weer tot leven te wekken. Dit wordt de wedergeboorte genoemd.

Het offer van Jezus en de wedergeboorte

Ook op dit vlak vindt een wonderlijke ruil plaats. Sinds de zondeval zijn wij het geestelijke en eeuwige leven kwijtgeraakt. We zijn gestorven door de zonde en worden geregeerd door de invloeden van de dood. Nu wilde Jezus zijn leven opofferen en voor ons de dood ingaan om ons eeuwig en geestelijk leven te geven. Hij wilde ons opnieuw geboren laten worden, maar daarvoor moest Hij Zelf sterven. Hij gaf zijn leven over aan ons.

Jezus heeft aan Nicodemus uitgelegd dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven.¹ Hij legde hem uit dat je opnieuw geboren moet worden, als je deel wilt krijgen aan Gods Koninkrijk en aan het eeuwige leven. Dit is niet een nieuwe natuurlijke of materiële geboorte, maar juist een geestelijke geboorte. Jouw geest moet opnieuw geboren worden, opnieuw te leven gewekt worden. Dan kun je deel hebben aan het eeuwige en geestelijke leven van God. Jezus vertelde Nicodemus daarbij dat iemand die opnieuw geboren is, wordt zoals de wind. Je hoort zijn geluid, maar weet niet waar hij vandaan komt of waar hij heengaat. Wedergeboren mensen worden in zekere zin onvoorspelbaar, omdat ze vanaf dat moment geleid worden door de Geest van God. Wat zij zien, horen, doen en zeggen vanuit hun geest is voor het verstand niet na te rekenen. De ziel van de mens kan daar niet bij en begrijpt deze dingen niet. De geestelijke wijsheid is van totaal andere orde dan de menselijke wijsheid, volgens 1 Korinthe 2. De geestelijke zaken zijn niet met het verstand te vatten.

Om deze wedergeboorte plaats te kunnen laten vinden, moest Jezus aan het kruis sterven. Aan het kruis gebeurt iets heel bijzonders. Net wanneer Jezus is gestorven, steekt een Romeinse soldaat een speer in de zijde van Jezus. Op dat moment stroomt er bloed en water uit zijn zijde. Dit is in materieel opzicht niet zo vreemd. Dit duidt simpelweg aan dat Jezus daadwerkelijk gestorven is. Maar in geestelijk opzicht is dit heel bijzonder. In Genesis 2:21 staat namelijk dat God één van de *tsela'* van Adam nam en daar zijn vrouw Eva van maakte. Dit Hebreeuwse woordje wordt vaak vertaald met 'rib', maar kan ook vertaald worden met 'zijde'. Dit is traditioneel ook zo vertaald binnen het Joodse gedachtegoed. De bruid Eva werd uit de zijde van Adam geschapen. En nu wordt Jezus in zijn zijde gestoken en vloeit er water en bloed uit. En wat gebeurt er bij de geboorte van een baby'tje? Deze wordt ook door water en bloed heen geboren. Jezus baart hier zijn Bruid, de gemeente, uit zijn zijde.

¹ Johannes 3.

We zien hier dus het beeld van de Bruid van Jezus, zijn gemeente, die uit zijn zijde geboren wordt. Dit verwijst naar de bruid van Adam, zijn vrouw Eva, die uit zijn zijde werd geschapen. Wij kunnen opnieuw geboren worden door Jezus' offer en de speerstoot in zijn zijde laat dat zien. Dit is in lijn met hoe de Bijbel hier op andere plaatsen over spreekt. Op andere plaatsen in het Nieuwe Testament wordt Jezus namelijk de tweede Adam genoemd, waaruit wij opnieuw geboren worden.² Naar lichaam en ziel zijn we uit de eerste Adam geboren, maar naar de geest worden we geboren uit de tweede Adam, Jezus. Laten we kijken naar wat 1 Korinthe 15:44-50 hierover zegt:

Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel (psuchè), de laatste Adam tot een levendmakende geest (pneuma). Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede mens is de Heer uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet.

In dit gedeelte wordt heel duidelijk gesteld dat we naar lichaam en ziel uit Adam geboren zijn. Maar dit aardse lichaam en deze aardse ziel zullen het eeuwige en hemelse leven niet kunnen beërven. Bij de opstanding der doden zullen degenen die in Christus gestorven zijn, met een nieuw en geestelijk lichaam opgewekt worden. Zij zijn immers naar de geest geboren uit de tweede Adam, dat is Jezus. Zo kunnen zij met hun opwekking uit de dood ook het eeuwige en geestelijke Koninkrijk ontvangen.

Jezus wilde ons sterfelijke en aardse bestaan aannemen om ons deel te geven aan zijn eeuwige en hemelse leven. Hij wilde voor ons de dood ingaan, zodat wij in geestelijke zin voor eeuwig niet meer zouden sterven. De dood is nu slechts een doorgang tot het eeuwige leven. Het is voor ons nu slechts het moment dat we ons aardse en sterfelijke lichaam achterlaten en een eeuwig en verheerlijkt lichaam zullen ontvangen. We zullen voor altijd verder leven bij God.

Geboren uit God

We worden dus wedergeboren uit Jezus en uit de Heilige Geest. Dit is zo iets bijzonders als we dit tot ons door laten dringen. Dit betekent namelijk dat wij uit God geboren zijn. Wij zijn daadwerkelijk zijn kinderen geworden. We maken nu deel uit van de goddelijke familie. We hebben deel aan de goddelijke natuur.³ En straks bij Jezus' wederkomst zullen we zelfs aan God gelijk zijn.⁴ Natuurlijk blijft er altijd een groot verschil bestaan tussen God en ons, in het feit dat God alleen aanbeden zal worden. Maar wij zullen op dat moment wel volkomen één met Hem zijn⁵, verbonden door één Geest, wij zullen delen in zijn goddelijke heerlijkheid. Hier kunnen we met ons verstand niet bij. Dit is zo iets heerlijks en groots. Dat zullen we bij de Wederkomst gaan beleven.

Dat we geboren zijn uit God, maakt ook dat we ons leven heel anders gaan leven. Gods heiligheid, zuiverheid en liefde gaan nu al gestalte krijgen in ons leven. Onze karakter gaat steeds meer op dat van Jezus lijken, omdat we geboren zijn uit Hem. Zijn Heilige Geest woont in ons hart en leven.

² Romeinen 5:12-21, 1 Korinthe 15:44-50.

³ 2 Petrus 1:4.

⁴ 1 Johannes 3:2.

⁵ Johannes 17:21-23.

Vanaf de wedergeboorte zijn we totaal andere en vernieuwde mensen geworden wat betreft onze geest. In 2 Korinthe 5:16-17 staat geschreven: *Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.* Dit betekent ten eerste dat wij totaal vernieuwd zijn in de geest. We zijn een totaal nieuwe schepping geworden. We zijn daadwerkelijk opnieuw geboren, opnieuw ter wereld gekomen. En het betekent ten tweede dat wij elkaar niet meer naar het lichaam en de ziel kennen in de eerste plaats, maar naar de geest. We kennen elkaar nu op geestelijke manier. We zijn nu met elkaar verbonden door de Heilige Geest. En dan zien we dingen met heel andere ogen, namelijk met de ogen van God. Ja, we hebben elkaar gekend naar het uiterlijk en naar het lichaam en zelfs Jezus hebben wij zo gekend, toen Hij hier letterlijk en fysiek rondwandelde op de aarde. Maar nu kennen wij op geestelijk niveau. We zijn nu door één en dezelfde Geest met elkaar verbonden. Jezus woont nu in ons hart en wij zijn één Lichaam geworden.

Dit betekent dat we anders in de spiegel mogen kijken en anders naar elkaar mogen kijken. We beoordelen elkaar niet meer op de buitenkant. We kijken niet meer in de eerste plaats naar uiterlijk, naar voorkomen, naar verstandelijke redentatie, naar emotionele pleidooien, naar wilsbesluiten. We kijken naar elkaar met de ogen van Jezus. Zo zien we in elkaar een totaal nieuwe schepping. We zien in elkaar hoe God ons bedoeld heeft. En we zien in elkaar wat Jezus door zijn offer van ons gemaakt heeft: herstelde en vernieuwde mensen. Dat is ons uitgangspunt en vandaaruit mogen we dat steeds meer gaan uitleven.

Betekent dit dat we meteen helemaal volmaakt zijn? Zeker niet, want we dragen nog altijd onze gebroken lichamen en zielen mee in deze wereld. Wat God in onze geest heeft gedaan, komt nog niet volkomen tot uitdrukking in ons lichaam en onze ziel. Wonden en zonden plaatsen een filter hierop. Dat wij volmaakte en herstelde kinderen van God zijn, is nog verborgen voor het oog van deze wereld. Toch is het geestelijke ons uitgangspunt. Hoewel we dit niet zien met onze natuurlijke ogen, is het wel de realiteit die voor eeuwig blijft. De dingen die wij zien, zijn tijdelijk en gaan voorbij. De dingen die wij niet zien, zijn eeuwig en blijven bestaan.⁶ Daarom doen we er goed aan om onze geestelijke ogen te gebruiken en daarmee te kijken en de dingen te beoordelen. Ook zal onze vernieuwde geest wel zijn invloed laten gelden in ons leven. Als wij gaan wandelen vanuit onze geest, geleid door de Heilige Geest van God, dan zal onze ziel en ons lichaam steeds meer geheeld en gezuiverd worden en steeds meer onder de autoriteit van de Geest gebracht worden. Hoe meer wij sterven aan onszelf, hoe meer het goddelijke en heerlijke leven van Jezus zichtbaar kan worden in en door ons heen.⁷

Onze geest is al aanwezig in de hemel

Een ander belangrijk punt van de wedergeboorte is dat wij met onze geest al in de hemel aanwezig zijn. Onze geest is niet aan een plaats gebonden. Onze geest is zowel in ons aanwezig, als in de hemel bij God aanwezig. Verschillende Bijbelteksten laten ons zien dat wij in geestelijke zin al in de hemel aanwezig zijn, daar dingen horen en zien van God. Ook roept de Bijbel ons op om ons te richten op de dingen die boven zijn en niet die beneden op de aarde zijn. In de hemel regeert God namelijk en gebeuren dingen van eeuwigheidswaarde. Deze mogen wij op aarde uitleven. Jezus leerde ons niet voor niets van de hemel naar de aarde te bidden: *... Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op aarde...*

⁶ 2 Korinthe 4:18.

⁷ Romeinen 6:11-14, 8:13, Kolossenzen 3:5ev, Galaten 2:20.

Laten we enkele teksten bekijken die laten zien dat onze geest al in de hemel aanwezig is:

... ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus... (Efeze 2:5-6)

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. (Kolossenzen 3:1-3)

Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen ... Let er dan op dat u Hem Die spreekt, niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen die op aarde aanwijzingen van God deed horen, veelmeer zullen wij niet ontkomen, als wij ons afkeren van Hem Die vanuit de hemelen spreekt. (Hebreeën 12:22-25)

Wij zijn dus al levend gemaakt en opgewekt met Christus. Hoe dan? Wij zijn toch nog niet gestorven, dus hoe kunnen wij dan opgewekt zijn met Jezus? Wel, wij waren allemaal geestelijk gestorven. Onze geest is nu weer levend gemaakt en opgewekt met Christus. En deze geest is in de hemel aanwezig. Daarom staat er geschreven in Efeze 2 dat wij met Jezus in de hemelse gewesten zijn gezet en in Kolossenzen 3 dat wij opgeborgen zijn met Christus in God en in Hebreeën 12 dat we genaderd zijn tot het hemelse Jeruzalem. We worden in deze teksten opgeroepen om ons te richten op de dingen die in de hemel zijn en Gods spreken vanuit de hemel niet af te wijzen.

De wedergeboorte brengt ons dus in geestelijke zin in de hemel. We horen en zien nu al dingen, die zich voor de Troon van God afspelen, in onze geest. Dit is belangrijk, want dan kunnen we deze dingen ook op aarde proclameren en uit gaan leven. Zo worden we zelf gebruikt door God om de bede van het Onze Vader waar te maken: *Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op aarde.*

Het is belangrijk om te beseffen dat God de samenwerking met mensen opzoekt, wanneer het aankomt op de zaken van deze wereld. Hij heeft de autoriteit over de aarde namelijk aan de mensen gegeven. In Psalm 115:16 staat geschreven: *De hemel, de hemel is van de Heer, maar de aarde heeft Hij aan de mensenkinderen gegeven.* God heeft de autoriteit over deze wereld aan de mensen gegeven. Hij zal deze regel niet zomaar overtreden, maar juist de samenwerking met ons mensen opzoeken. Hij laat ons zien wat zijn plan en wil in de hemel is, zodat wij die op aarde uit kunnen voeren en Hem het goddelijke recht kunnen geven om zijn wil op aarde ook uit te voeren, zoals in de hemel.

De wedergeboorte is een essentiële en belangrijke basis voor deze dingen. Nu onze geest weer tot leven is gekomen, kunnen we gelijktijdig met onze geest in de hemel aanwezig zijn en met onze lichamen en zielen op deze aarde actief zijn. Zo worden wij levende kanalen, waardoor God zijn plannen vanuit de hemel op de aarde kan uitvoeren. Hoe meer we ons hiervan bewust zijn, des te zuiverder en opener ons kanaal kan zijn. Leer te onderscheiden in de geest. Vraag de Heilige Geest om jou hierin te leiden en te onderwijzen. En strek je uit naar de gaven van de tongentalen. Deze gave bouwt jouw innerlijke mens, jouw geest, namelijk enorm op. Het helpt jou om de dingen geestelijk te kunnen onderscheiden.

Ten slotte

Onze wedergeboorte heeft Jezus alles gekost. Hij gaf zichzelf over aan een sterfelijk bestaan en aan de dood, zodat onze geest weer zou leven. Laten we dit geestelijke leven dan ten volle uitleven!