

## 7. Heiliging door het offer van Jezus

### Introductie

De heiliging is weer een andere vrucht van het offer van Jezus. Niet alleen is onze schuld weggenomen en zijn we verzoend met God, we worden door het kruis ook gered om een heilig leven te leiden. We zijn verlost van de macht van de zonde. We hoeven voortaan niet meer de zonde te dienen, maar mogen God de rest van ons leven dienen. We worden door het offer van Jezus daadwerkelijk in staat gesteld om een heilig leven te leiden. Daar hopen we in dit stuk verder op in te zoomen.

### De macht van de zonde

Sinds de zondeval zijn wij mensen geneigd tot alle kwaad. Daar hebben we al uitgebreid bij stil gestaan in de serie over Beking in het onderwijsdocument 'Geneigd tot alle kwaad'. Dit betekent dat het met de mens van kwaad tot erger gaat, als God het niet verhoedt. Maar waarom is de mens nu geneigd tot het kwade? Dit heeft te maken met de macht van de zonde, die nu over ons regeert. Bij de zondeval hebben we als mensheid gekozen om het kwaad te dienen en niet zuiver en heilig te blijven leven. Sindsdien heerst de zonde over ons, als een slechte koning, die over zijn onderdanen regeert. Zelfs als we het niet willen, vervallen we zo gemakkelijk in het doen van allerlei slechte dingen. We zitten gevangen in de macht van de zonde.

Ik denk dat we allemaal wel de strijd herkennen met bepaalde zonden, waarin we maar niet verder lijken te komen. We doen het steeds weer opnieuw, ook al nemen we ons nog zo sterk voor om het niet meer te doen. Op zwakke momenten komen oude patronen weer boven en vallen we weer. Dit kan een hele worsteling zijn en sommigen geven de strijd zelfs helemaal op. Als het voelt alsof het toch niet lukt, dan is het heel lastig om tegen de zonde te blijven strijden. Maar als je jezelf eenmaal aan de zonde overgeeft, dan gaat het van kwaad tot erger. Je bent nu toch al in overtreding op het ene vlak, waarom dan niet ook een klein overtredinkje op een ander vlak? Zo glijden we gemakkelijk af van de weg van de Heer. Daar hoeven we geen moeite voor te doen.

Jezus kwam echter om de macht van de zonde te verbreken. Hij heeft de volle zwaarte van verleiding, drang en macht van de zonde gevoeld aan het kruis. Hij leed enorm veel pijn aan het kruis en koos daar vrijwillig voor om ons te redden. En terwijl Hij daar hing begonnen de mensen Hem te bespotten en te vragen of Hij van het kruis af wilde komen, zodat ze in Hem konden geloven. Jezus onderging hier de zware verleiding om uit de wil van zijn hemelse Vader te stappen, van het kruis af te komen en deze mensen en machten hun mond te snoeren. Hij doorstond deze verleiding en de zware beproevingen van het kruis en was volledig gehoorzaam aan de hemelse Vader, dwars door alles heen. Hierdoor kon Hij de macht van de zonde verbreken en ons ook de kracht geven om voor het goede te kiezen.

Jezus kreeg de volheid van de verleiding en macht van de zonde te verdragen, zodat Hij ons daarvan zou kunnen bevrijden. Hij wil de macht van de zonde over ons leven verbreken. Hij helpt ons om 'nee' te zeggen tegen verleidingen. Hij stelt ons in staat om voor het goede te kiezen. Dit is hoopvol nieuws, want dit betekent dat we nu daadwerkelijk in staat zijn om het goede te kiezen en het kwade niet meer te doen. We hoeven dit nu niet meer in eigen kracht te doen, maar mogen dit in Gods kracht doen.

In Romeinen 6:20-22 staat geschreven:

*Want toen u slaaf van de zonde was, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. Wat voor vrucht dan had u toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? Immers, het einde daarvan is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven.*

Hier staat heel duidelijk dat we eerst onder de macht van de zonde hebben geleefd. We waren slaven van het kwade. We konden niet anders dan het slechte doen. Dit leidde ons op het pad van de dood. Maar nu zijn we vrijgemaakt van de macht van de zonde. We zijn nu dienstbaar gemaakt aan God en mogen Hem in vrijheid dienen. Dit is de weg van de heiliging. We mogen en kunnen nu een heilig leven leiden. En dit pad leidt ons naar het eeuwige leven toe.

Enkele verzen eerder zegt Paulus het ook heel duidelijk:

*Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. (Romeinen 6:6-7)*

Onze oude mens, die als een slaaf onder de macht van de zonde leefde, is samen met Jezus gestorven aan het kruis. Wij sterven samen met Hem en staan samen met Hem op in een nieuw leven. Daarvan getuigt ook de doop, waarbij wij door het doodswater heen gaan en aan de andere kant weer opstaan. We zijn nu gestorven aan de slavernij van de zonde. We hoeven de zonde nu niet meer te gehoorzamen en Jezus stelt ons in staat om 'nee' tegen de zonde te zeggen. De macht van de zonde is gebroken over ons leven.

Jezus zelf heeft hier het volgende over gezegd in Johannes 8:34-36:

*Jezus antwoordde hun: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis; de zoon blijft er eeuwig. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.*

Jezus vertelde zijn leerlingen dat als we zondigen, dat we dan slaven van de zonde zijn. Maar Hij zegt erbij dat Hij gekomen is om ons vrij te maken van de zonde. En als Hij ons vrijmaakt van de zonde, dan zullen we daadwerkelijk vrij daarvan zijn. We hoeven de zonde niet meer te doen. Jezus stelt ons in staat om een leven in vrijheid te leven en daadwerkelijk los te komen van de zonde in ons leven. Hij heeft de macht van de zonde gebroken.

### **'Nee' zeggen tegen verleidingen en zonde**

Maar hoe werkt dat dan concreet? Hoe zeg ik 'nee' tegen de zonde? Het eerste en belangrijkste is dat wij in ons denken vernieuwd worden. Als wij geloven en uitspreken over onszelf dat we niet in staat zijn om 'nee' te zeggen en dat de verleiding veel te groot is, zullen we nooit daadwerkelijk vrij worden van de zonde. We krijgen deel aan de zegeningen van Jezus door middel van het geloof. Dit betekent dat we ons vol geloof en vertrouwen uit mogen strekken naar Jezus en mogen geloven dat we door zijn Heilige Geest nu in staat zijn om 'nee' te zeggen tegen de zonde. We worden uitgedaagd om te geloven dat we geen slaven van de zonde meer zijn, maar heersen over de zonde. We mogen de zonde wegsturen uit ons leven. We zijn geen verliezers, maar meer dan overwinnaars in Jezus!<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Romeinen 8:37 en 2 Korinthe 2:14.

Dit is de belangrijkste stap. Wat je gelooft over jezelf, wordt namelijk waarheid. Als jij jezelf onder de zonde schaart en jezelf als een eeuwige verliezer beschouwt, dan zul je blijven verliezen. Maar Jezus kwam om ons daarvan te verlossen. We mogen onszelf nu als overwinnaars beschouwen. Dit is niet hetzelfde als het moderne positieve denken. Het zijn niet alleen maar gedachten van ons, die onze werkelijkheid vervolgens positief maken. Nee, we hebben ook een reden en basis om onszelf als overwinnaars over de zonde te beschouwen. Dit is geen aanname in het luchtledige of zelf bedachte houding. Jezus heeft namelijk zijn leven hiervoor gegeven. Hij heeft het voor ons verdiend, dat wij vrij zouden zijn van de zonde. En zijn Heilige Geest kan ons diep van binnen overtuigen, dat we de overwinning over de zonde hebben behaald. Dat hoeven we niet helemaal zelf te doen, dat wil Jezus in jouw hart en leven gaan uitwerken. Hij kan en wil die overtuiging in jouw hart geboren laten worden. En deze overtuiging is de waarheid. Jezus heeft daadwerkelijk de macht van de zonde gebroken.

Vervolgens krijg je nog steeds te maken met verleidingen. En af en toe zul er nog wel eens voor vallen. Ga dan niet bij de pakken neerzitten en denk niet: 'Nu is alles verloren. Zie je wel, ik heb er ook geen geloof voor. Dit werkt helemaal niet.' Dat zijn helemaal geen vruchtbare gedachten en deze komen ook niet bij God vandaan, maar juist bij de aartsleugenaar satan vandaan. Als je in zonde bent gevallen, sta dan weer op. Jezus' vergeving is genoeg voor al onze misstappen en fouten. Alleen vraagt Hij je om niet in de zonde, schuld en schaamte te blijven liggen, maar op te staan als een overwinnaar. Sta op en doe het niet weer. Wandel als een overwinnaar met de Heer!

Wat moet je nu doen op het moment dat verleidingen naar je toekomen? De heftigste strijd bestaat niet uit de verleidingen van buitenaf, maar de strijd van binnen in je ziel. Deze strijd spitst zich toe op jouw focus. Waar focus jij jouw gedachten op? Verleidingen beginnen vaak met een simpele gedachte of een vluchtige indruk. Vervolgens ga je daarover verder denken en gaan jouw verlangens zich daarnaar richten en groeien. Op het moment dat deze verlangens enorm zijn geworden, beseffen velen pas dat ze in een strijd tegen verleiding terecht zijn gekomen, maar dan ben je vaak al veel te ver. Het is dan heel lastig 'nee' zeggen. Daarom is het goed om simpele gedachten aan iets slechts, meteen de nek om te draaien. Spreek meteen hardop uit: 'Deze gedachte is niet van de Heer en hoort niet bij mij. Ik wijs deze af en neem deze gevangen onder de autoriteit van Jezus.' Ga er niet verder over doordenken, maar sluit deze gedachtestroom meteen af. Als het nog een klein stroompje is, is het makkelijker in te dammen, dan wanneer deze tot een enorme rivier is aangezwollen.

Het gaat in de strijd tegen de zonde altijd om jouw focus. Als je jezelf heel erg gaat richten op wat je niet mag doen, dan ben je nog steeds bezig met die bewuste zonde. Daarmee maak je het jezelf haast onmogelijk om dit niet te doen. Als iemand tegen jou zegt: 'Denk niet aan een roze olifant', waar denk je dan aan? Als je daadwerkelijk niet wilt denken aan een roze olifant, dan moet je jouw focus naar andere zaken verleggen en over andere zaken na gaan denken. Dit geldt ook op het gebied van verleidingen. Op het moment dat er gedachten en verleidingen binnen komen, is het zaak om je focus te verleggen en over andere dingen na te denken. Richt je gedachten op goede zaken, als het kan op de Heer en Wie Hij voor jou is. Ga Hem loven en prijzen. Bedenk hoe mooi jij bent in zijn ogen. Bedenk wat voor een krachtige overwinnaar Hij jou gemaakt heeft. Bedenk welke hoge roeping God jou gegeven heeft en welke kracht Hij jou daarvoor gegeven heeft. Probeer dat voor je te zien. Stel jezelf voor in het koninklijke gewaad dat God jou in geestelijke zin gegeven heeft of in de wapenrusting die Hij jou geeft. Zo kun je de zonde vertrappen, door je focus op het overwinnende leven met God te leggen. Dit is oefenen met vallen en opstaan, maar Jezus gaat jou dit leren. Hij heeft jou bevrijd!

Er valt nog veel meer over deze zaken te zeggen. Soms spelen gebondenheden of vloeken door de generaties heen een rol. Deze moeten dan in gebed of in een stukje bevrijdingspastoraat verbroken worden. Zo kunnen er allerlei puzzelstukjes zijn, die helpen om de overwinning over de zonde te behalen. Maar het voorgaande over de focus en vernieuwing van jouw denken is het belangrijkste.

## Een heilig leven leiden

Jezus redde ons niet alleen van de macht van de zonde, maar Hij stelt ons ook in staat om een heilig leven voor God te leiden. Hij geeft ons dus ook alles om steeds heiliger en zuiverder voor de Heer te gaan leven. We kunnen het als volgt zien: Jezus geeft ons zijn eigen heiligheid. En dat is nogal wat. Dit betekent dat we apart gezet zijn voor God en oprecht, zuiver en stralend voor Hem mogen leven. Ons leven is zo waardevol, wanneer wij het heilige leven van Jezus gaan uitleven. Ons karakter gaat steeds meer op Jezus' karakter lijken. Onze daden en woorden zullen steeds meer door Hem geïnspireerd zijn. En we zullen steeds ruimere toegang krijgen tot de hemelse zaken. Een heilig leven stelt ons in staat om steeds dichterbij God te leven en Hem heel intiem te leren kennen. En andersom: hoe intiemer wij God leren kennen, hoe meer zijn heiligheid in ons leven zal uitvloeien.

In 1 Korinthe 1:30-31 staat het volgende geschreven:

*Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing, opdat het zal zijn zoals geschreven staat: Wie roemt, laat hij roemen in de Heer.*

Jezus is onze gerechtigheid, heiliging en verlossing geworden. Als wij ons vertrouwen op Hem stellen, dan woont Hij in ons. Dit betekent dat we deel hebben aan zijn gerechtigheid, heiliging en verlossing. Onze schuld is weggenomen, we worden als rechtvaardigen beschouwd door God, we zijn verlost van de macht van de zonde en we mogen zijn heilige leven uitleven. In de basis is dit allemaal in ons aanwezig, op het moment dat we tot geloof komen. Jezus Zelf is namelijk in ons hart aanwezig en Hij brengt al deze zegeningen met Zich mee. Aan ons is de opdracht om dit ook meer en meer uit te gaan leven. We worden opgeroepen om ons over te geven aan dit nieuwe leven van Jezus in ons en er steeds voor te kiezen om dat ook daadwerkelijk uit te leven met ons lichaam en onze ziel. Dit komt nog niet altijd volkomen tot uitdrukking, we kunnen nog best wel struikelen. Dit is een groeiproces onder leiding van de Heer Jezus zelf.

In 1 Thessalonicenzen 4:3-8 staat het volgende geschreven:

*Want dit is de wil van God: **uw heiliging**, dat u uzelf onthoudt van de ontucht, en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen, die God niet kennen. Laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelwijze, want de Heer is een Wreker van dit alles, zoals wij u ook van tevoren gezegd en bezworen hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar **tot leven in heiliging**. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, Die ook Zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven.*

We worden heel duidelijk opgeroepen om de heiliging na te streven. Dit is niet alleen een passieve zaak, maar het is een actieve opdracht. We moeten dit nastreven, want dat is onderdeel van de weg ten leven. Tegelijk is het zo dat we dit alles van God moeten ontvangen. Het is een samenwerkingsverband om zo te zeggen. God geeft ons alles wat nodig is voor onze heiliging en het is onze verantwoordelijkheid om daarin te gaan wandelen en dat uit te leven. En nogmaals, dit gaat met vallen en opstaan. Gods vergeving is er voor onze misstappen, zolang wij maar willen groeien en het pad van heiliging met Hem willen bewandelen. Wanneer we ons afkeren van dat pad en in de zonde willen blijven liggen, wanneer we daarin vallen, dan wordt het gevaarlijk. Dan betreden we de paden van de dood en niet langer de weg van het leven.

Gelukkig hoeven we onze heiliging niet zelf te verdienen. Die heeft Jezus voor ons verdiend door zijn offer en die wil Jezus aan ons schenken als een gave om uit te leven. In Hebreëen 10:10 staat geschreven:

*Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd gebracht.*

Het offer van Jezus heeft ons dus al geheiligd. En tegelijk blijft de opdracht staan om heilig te leven. We zijn deze opdracht hierboven al tegengekomen. We komen deze ook tegen in 1 Petrus 1:15-16:

*Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want ik ben heilig.*

Jezus heeft ons reeds geheiligd in de geest, maar wij worden opgeroepen om onze levenswandel ook dagelijks heilig te laten zijn. Wij worden opgeroepen om deze gave van de heiliging ook daadwerkelijk uit te leven. Jezus gaf ons het prachtige cadeau van de heiliging. Hij geeft ons alles wat wij nodig hebben om een heilig leven te leiden. Nu ligt de bal bij ons: willen we daarin wandelen of niet? We hebben geen excuus meer en kunnen niet meer zeggen: wij kunnen dat niet. Jezus heeft namelijk de macht van de zonde gebroken en ons zijn heiligheid en heiliging geschonken. Aan ons is de opdracht om dat gelovig te omarmen, onze focus daarop te richten en dit uit te leven met Gods hulp.

### **Eenvoud, zuiverheid en deugd**

Drie woorden passen bij uitstek bij het heilige leven, wat God ons wil schenken. Dat zijn eenvoud, zuiverheid en deugd. Het is een prachtige gave van boven als we eenvoudig op God gericht zijn in onze verlangens. In deze wereld is heel veel te krijgen en te beleven en dat maakt dat onze verlangens van hot naar her bewogen worden. Dit maakt ons hart onrustig. We zullen rust vinden voor onze ziel als onze verlangens zich eenvoudig en zuiver gaan richten op God Zelf. Als we simpelweg verlangen met de Heer te wandelen en bij Hem te zijn, dan wandelen we op het zegenrijke pad van de heiliging. Eenvoud en zuiverheid zit hem in jouw focus. Is jouw oog simpelweg op God gericht of wordt jouw blik de hele dag getrokken naar de aantrekkelijkheden van deze wereld?

Mogen we dan niet genieten van het leven? Zeker wel, God geeft goede gaven om van te genieten. Die mogen we vrij uit zijn hand ontvangen en met dankbaarheid genieten. Maar het gaat om jouw focus. Waar richt je jouw aandacht en verlangens op? Wat streef je na in deze wereld? Waar geef je jouw energie, tijd en aandacht aan? Als ons verlangen ten diepste simpelweg op God gericht is, dan zullen we een leven leiden, waarin we steeds zuiverder Gods liefde mogen en kunnen omarmen. Dit zal een diepe vrede en vreugde in je leven binnen brengen.

De deugd is hier onlosmakelijk mee verbonden. Deugden zijn goede karaktereigenschappen en gedragspatronen. We kunnen hierbij denken aan eenvoud, zelfbeheersing, moed, geduld, vriendelijkheid, doorzettingsvermogen, gastvrijheid, wijsheid, etc. Dit alles gaat aan jouw levensboom groeien, wanneer jouw verlangens en focus eenvoudig en zuiver op God gericht zijn. Als zijn liefde voor jou de belangrijkste zegen is om te ervaren in dit leven. Een wildgroei aan onvervulde aardse verlangens maakt ons ongeduldig, onbeheerst, ongastvrij, onvriendelijk en soms zelfs dwaas. En een overdaad aan vervulde aardse verlangens brengt verslaving, afleiding, verwarring, lafheid en zwakheid. Maar ons zuivere verlangen naar de Heer brengt deugden voort, of zij nu wel of niet meteen vervuld wordt. Het richt ons op de juiste zaken en leert ons overgave aan het plan van de hemelse Vader. Het leert ons heilig te leven. Het pad van de heiliging is niet altijd gemakkelijk, maar wel het heerlijkste pad wat je kunt volgen in deze wereld. Het brengt jou meer en meer van Gods vrede en rust in jouw ziel.

## Loutering en doop in vuur

Er kunnen tijden in je leven zijn dat God een stap dieper met je wil gaan. Hij wil een nieuwe laag van onvolkomenheden en tekorten uit jouw leven wegbranden en jou een diepere laag van heiligheid gaan geven. Dit zijn niet de makkelijkste periodes van ons leven, maar wel de meest zegenrijke periodes. God wil ons daarmee namelijk een stap dichterbij Hemzelf brengen. Hij wil met jou de diepte in. En wat een bijzonder eervol voorrecht is dat!

Hiervoor is dan wel een stuk loutering nodig. Het begrip loutering laat zich het best uitleggen met het voorbeeld van verontreinigd goud of zilver. Dit goud of zilver leg je in het vuur, zodat alle verontreiniging eruit wegbrandt. Hierdoor houd je het zuivere edelmetaal over, omdat dit niet verbrandt in het vuur. Zo brengt God ons soms in tijden waarin het vuur van zijn loutering over ons leven heen gaat. Dit zijn vaak moeilijke tijden, waarin God dingen uit ons leven wegbrandt, die er niet in thuishoren. Dit doet Hij, zodat Hij een zuiverder edelmetaal overhoudt. Hij maakt ons zuiverder, heiliger en reiner voor Hem. Zo kan Hij verder met ons de diepte in, kan Hij ons meer van zijn zegeningen schenken en kan Hij ons een diepere openbaring geven van Wie Hij is.

Soms gebruikt God hiervoor ook de doop in vuur. Johannes de Doper heeft hier het volgende over gezegd in Mattheüs 3:11-12:

*Ik doop u wel in water tot bekering, maar Hij die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen in de Heilige Geest en in vuur. Zijn wan is in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen en Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden.*

Jezus zal dus dopen in de Heilige Geest en in vuur. Dit wordt direct gekoppeld aan het oordeel wat Jezus komt brengen. Bij het uiteindelijke oordeel zullen de trouwe mensen van de ontrouwe mensen gescheiden worden, zodat alleen het goede overblijft. Bij de doop in vuur vindt eigenlijk ook al een oordeel plaats, maar dan binnen in ons. God scheidt daarbij alle slechte en goede zaken in ons hart van elkaar. Het kwade brandt Hij uit ons leven weg, zodat alleen het goede overblijft.

Johannes koppelt de doop in de Heilige Geest dus ook direct aan de doop in vuur. Bij de doop in de Geest moeten we aan het Pinksterfeest denken. Dat was namelijk het moment waarop de leerlingen in de Geest gedoopt werden, volgens Handelingen 1:5. Bij deze doop in de Geest verschenen ook vlammen van vuur op de hoofden van de leerlingen. Kennelijk werden zij ook gedoopt in vuur. Hieruit blijkt dat de doop in de Geest en de doop in vuur onlosmakelijk bij elkaar horen.

Soms raakt God mensen heftig aan door zijn Heilige Geest. Bij de doop in de Geest worden mensen van top tot teen gevuld door de Heilige Geest. Dit is een krachtige vervulling of aanraking van God uit de hemel. Deze aanraking rust ons toe voor onze taak in Gods Koninkrijk. Maar tegelijkertijd is deze doop vaak ook een doop in vuur. Het brandt de slechte dingen uit ons leven weg en laat de goede dingen overblijven. De doop in de Geest werkt dus ook louterend en zuiverend. Het laat een zuiverder edelmetaal overblijven.

God kan ons soms aanraken met zijn louterende vuur. Hij doet dit om ons helemaal vrij te maken van de macht van de zonde en om ons heiliger te maken voor Hem. Zo zullen wij krachtiger en zuiverder namens Hem kunnen handelen en spreken in deze wereld. En bovenal brengt Jezus ons daarmee dichterbij het hart van de hemelse Vader. We zullen meer van zijn nabijheid kunnen ervaren en proeven. En we zullen zijn liefde dan volmakter kunnen ontvangen. Dat is de heerlijke zegen voor degenen die het pad van loutering met Heer durven en willen bewandelen.