

## 8. Eeuwig leven door het offer van Jezus

### Introductie

Weer een andere vloek van de zondeval, die door Jezus' offer wordt opgeheven, is de dood. Sinds de zondeval komen alle mensen op een dag te sterven. Het leven is eindig geworden. Na de zondvloed kan de mens nog maximaal 120 jaar oud worden, daarna zal hij heen moeten gaan. Maar Jezus kwam om deze vloek van de dood weg te nemen en om ons eeuwig leven te schenken. Wie in Jezus gelooft zal in geestelijke zin nooit meer sterven, maar voor eeuwig leven.<sup>1</sup> Over deze thematiek denken we in dit document verder na.

### Eerste en Tweede Dood

In de Bijbel wordt gesproken over twee soorten van dood. We stippen dit onderwerp hier heel kort aan, maar als je hier verder in wilt duiken, dan kun je het onderwijsdocument 'Eerste en Tweede Dood' in de Eindtijdserie lezen. Daarin wordt uitgebreid behandeld hoe deze twee verschillende vormen van dood zich tot elkaar verhouden, hoe het zit met het dodenrijk, de toestand van overleden zielen en de opstanding.

In dit document willen we alleen kort naar voren halen dat er twee soorten van dood bestaan, namelijk de eerste en de tweede dood. De eerste dood is de lichamelijke dood. Hierbij scheiden ziel en lichaam zich van elkaar. De tweede dood is de geestelijke dood. Hierbij scheiden geest en lichaam zich van elkaar. Deze twee vormen van dood gaan niet samen op. We kunnen lichamen springlevend zijn en toch geestelijk dood zijn. We kunnen ook lichamen komen te overlijden, maar geestelijk toch voor eeuwig verder leven bij de Heer.

Het antwoord op de eerste dood is de opstanding der doden. Bij Jezus' Wederkomst zullen alle gelovigen uit het graf opstaan en een nieuw lichaam ontvangen. Dit is een verheerlijkt lichaam, dat niet aan ziekte, dood en gebrokenheid onderhevig is. Het antwoord op de tweede dood is de wedergeboorte, waarbij onze geest opnieuw tot leven gewekt wordt en we geestelijk tot leven komen. Vanaf onze wedergeboorte hebben we eeuwig leven ontvangen en zullen we in geestelijke zin nooit meer sterven. Over deze wedergeboorte hebben we eerder in deze serie al geschreven.

Als Jezus dan de vloek van de dood heeft weggenomen, waarom moeten we dan als gelovigen toch nog lichamen sterven? Wel, we leven nu in een gebroken wereld en ons huidige lichaam is nu eenmaal onderworpen aan ziekte, lijden en dood. In de Bijbel staat duidelijk geschreven dat vlees en bloed het hemelse Koninkrijk niet kunnen beërven.<sup>2</sup> Dit eeuwige Koninkrijk kunnen we alleen binnengaan, door ons aardse en gebroken lichaam achter te laten en daar een nieuw, verheerlijkt en geestelijk lichaam voor terug te krijgen.<sup>3</sup> Voor gelovigen is de lichamelijke dood een moment van promotie geworden. We laten daarbij ons gebroken, aardse lichaam achter en ontvangen een nieuw en verheerlijkt lichaam daarvoor terug, waarmee we uit de dood zullen opstaan. De dood is nu voor ons de doorgang naar het eeuwige leven geworden.

---

<sup>1</sup> Johannes 3:16, 3:36, 10:28, 11:25-26, Romeinen 6:23, 2 Korinthe 4:17, 1 Petrus 5:10, 1 Joh. 2:17, 5:11, etc.

<sup>2</sup> Johannes 3:5, 1 Korinthe 15:50.

<sup>3</sup> 1 Korinthe 15:35-58.

## **De macht van de dood is gebroken**

Ook op het gebied van dood en leven heeft een wonderlijke ruil plaatsgevonden. Jezus wilde lichamenlijk sterven aan het kruis, zodat wij de opstanding uit de dood konden ontvangen. Jezus nam een mensenlichaam aan, dat aan ziekte, lijden en dood onderworpen was. Hij wilde lijden en sterven met ons, zodat Hij ons ook kon meenemen in zijn opstanding uit de dood.

Jezus stierf weliswaar aan het kruis, maar de dood kon Hem niet vasthouden. De dood had geen enkel legaal recht op de Zoon van God, omdat Hij zonder zonde was. Ook had Jezus als Zoon van God de macht om uit de dood te verrijzen. Als wij geloven in Jezus, dan worden we één met Hem en zullen we samen met Hem uit de dood opstaan. In geestelijke zin zijn we nu zelfs al met Jezus gestorven en uit de dood opgestaan. In lichamenlijk zin zal dit in de toekomst nog gaan gebeuren. De nieuwe waarheid dat de dood verslagen is, moet nog zichtbaar gaan worden in de materiële werkelijkheid.

Toen Jezus stierf daalde Hij af in het dodenrijk. Daar heeft Hij niet stil gezeten. We lezen dat Hij daar het evangelie heeft gepredikt. Ook ontnam Jezus daar de dood haar macht. Hij veroverde de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Vanaf nu had Jezus het recht om zijn gelovige kinderen uit het dodenrijk te halen en naar de hemel te brengen. Vanaf dit moment kan met recht gezegd worden: *'Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?'*<sup>4</sup>.

De dood blijft de laatste vijand, die we in het leven tegenkomen. De dood zal ook als laatste vijand verslagen worden aan het Einde der Tijden.<sup>5</sup> We kunnen opzien tegen het sterfproces. We zullen mensen moeten achterlaten bij ons sterven. En de achterblijvers zullen ons moeten missen, wanneer we komen te sterven. Dat is voorwaar niet gemakkelijk. En toch kunnen we stellen dat de dood haar prikkel en overwinning verloren heeft. De dood heeft voor gelovigen namelijk niet meer het laatste woord. De dood zal het moeten afleggen tegen Gods eeuwige leven. De dood is voor ons de toegangspoort naar de hemel geworden. Door haar komen we thuis bij God!

## **Eeuwig leven ontvangen**

Het is goed om jezelf regelmatig een voorstelling te maken van het eeuwige leven, waar we deel aan hebben gekregen door Jezus' offer. Dit is zo iets groots en geweldigs. We kunnen met onze gedachten al heel moeilijk bij het idee van eeuwigheid. Dit is een totaal ander tijdsbegrip, dan dat van deze wereld. De hele aardse geschiedenis valt in het niet in vergelijking bij de eeuwigheid. Als je ze naast elkaar zet wordt de aardse geschiedenis gereduceerd tot een oneindig klein momentje. Ook ons aardse leven valt in het niet in vergelijking met het eeuwigdurende leven na de dood.

Het is misschien goed om hier nog bij te vermelden dat ook ongelovigen zullen opstaan uit de dood. Ook zij zullen in lichamenlijke zin voor altijd doorleven, alleen kan dit niet met recht 'leven' genoemd worden, omdat zij deel zullen hebben aan de tweede dood.<sup>6</sup> Zij zijn geestelijk dood en zullen daarom voor altijd gescheiden moeten zijn van God, de Bron van leven en zegen. Hun eeuwige voortbestaan zal bepaald dit prettig zijn. Het is een eeuwigdurend ervaren van geestelijke dood en pijniging. Ook hierover hebben we meer geschreven in het document 'Eerste en Tweede Dood'. De toestand van de ongelovigen na hun opstanding zal een enorme kwellling zijn. Wijs het leven dat Jezus je biedt dus niet af, want dan loopt het slecht met je af...

---

<sup>4</sup> 1 Korinthe 15:55.

<sup>5</sup> 1 Korinthe 15:26.

<sup>6</sup> Openbaring 20:11-15.

Maar wij hebben door Jezus' offer deel gekregen aan het eeuwige leven. Dit is zo iets bijzonders, dat we er met ons verstand niet goed bij kunnen komen. We zullen voor eeuwig en altijd bij God mogen wonen. En het leven zal zeer goed zijn, meer dan we ons ooit kunnen voorstellen. We zullen God mogen zien, Hem mogen aanbidden, met Hem mogen spreken en wandelen. We zullen deelhebben aan de heerlijkheid van de hemel en we mogen op de nieuwe en herstelde aarde rondwandelen. Aan het Einde der Tijden zullen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde namelijk één zijn. God zal zijn Troon op de nieuwe aarde vestigen en voor altijd te midden van de mensen wonen.

Hier op aarde kunnen we soms al goede, leuke en mooie dingen beleven. Deze dingen zijn echter maar een kleine en gebroken afspiegeling van de heerlijke dingen van het eeuwige leven. Straks zullen al deze zegeningen nog zoveel echter en heerlijker waar worden. Het voedsel zal bovennatuurlijk lekker zijn, de hemelse kleuren zijn zoveel mooier en helderder dan de kleuren op aarde, de geuren van de hemel zijn zoveel levendiger dan de geuren op aarde.

Verder is de hemelse realiteit zoveel beweeglijker dan de aardse realiteit. We zullen niet meer beperkt worden door de natuurwetten, die ons nu beperken. We zullen kunnen vliegen als we willen en enorme afstanden in een *split second* af kunnen leggen. We zullen door dichte deuren heen kunnen verschijnen. We zullen allerlei verschillende gestalten kunnen aannemen op hetzelfde moment. We kunnen ons er geen goede voorstelling van maken, omdat de hemelse realiteit de aardse zover overstijgt. Maar één ding weten we: het zal heerlijk en goed zijn!

Als je dit eeuwige leven wilt ontvangen, dan doe je er goed aan om naar de dood van Jezus te kijken. Laat het diep in je ziel indalen wat een hoge prijs Jezus hiervoor heeft moeten betalen. Zie Hem lijden en sterven voor jou. Zijn dood heeft jou het eeuwige leven gebracht. Door zijn dood mag je er zeker van zijn, dat je deel mag hebben aan het eeuwige en heerlijke leven van God. Van jou wordt overgave en vertrouwen gevraagd. Dat je gelooft in het offer van Jezus en dat je jezelf in vertrouwen overgeeft aan de hemelse Vader en dat je vanaf nu altijd de leiding van de Heilige Geest wilt volgen. Dan zal het eeuwige leven van God nu al een beetje gestalte in jou krijgen. Je mag daar in de geest nu al wat van proeven. Een voorproefje van de eeuwigheid. En dat smaakt naar meer...!