

Theologische vragen rond ‘Zicht op Jezus’



1. Functioneert de gave van profetie vandaag de dag nog?
2. Sluit dit boek aan bij moderne spiritualiteit / charismatische sektes?
3. Waar komt het idee van de procesmatige wedergeboorte vandaan?
4. Waar vind ik meer onderwijs over de thema's van het boek?

Jan-Willem van den Bosch

1. Functioneert de gave van profetie vandaag de dag nog?

Er is een groep gelovigen die het zogenaamde ‘cessationisme’ aanhangt. Dit is de leer dat de gaven van de Geest vandaag de dag niet meer functioneren. We hebben nu de Bijbel als profetisch Woord en daar moeten we het mee doen. De gave van profetie is niet meer nodig. Ik geloof dat er geen goede Bijbelse grond is voor deze leer. Het belangrijkste argument voor deze leer is dat de gaven slechts als ‘tekenen’ functioneerden in Jezus’ dagen, maar uit de Bijbel blijkt duidelijk dat de gaven ook inhoudelijk onderdeel zijn van het Koninkrijk van God dat is gekomen, toen Jezus naar deze wereld kwam. Zie het onderwijsdocument ‘Cessationisme’: <https://ingeestenwaarheid.nl/wp-content/uploads/2022/10/3.-Cessationisme.pdf>.

De gave van profetie is een centrale gave, die in het hart van het Evangelie en de Bijbel naar voren komt. Mozes vertolkte Gods verlangen, toen hij zei: *‘Och, dat heel het volk profeten ware’* (Numeri 11:29). Dit verlangen werd waarheid met de uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest / Shavuot. Op die dag vierden de Joden de wetgeving op de berg Sinaï. Het belangrijkste verschil tussen de berg Sinaï en de uitstorting van de Geest is dat de Heilige Geest nu van binnenuit Gods woorden in onze mond legt. Dit is profetie. Gods woorden komen niet meer alleen van buiten naar ons toe als een uiterlijke wet, zoals op de berg Sinaï, maar worden nu van binnenuit geboren door de Heilige Geest. Als je hier een preek over wilt beluisteren, luister hier dan verder: <https://www.youtube.com/watch?v=1QtUuCs861Q>.

Maar mag je dan wel oefenen met de gave van profetie? Of mag je er alleen voor bidden? Ik geloof dat de Bijbel ons aanmoedigt, ja, zelfs gebiedt om te oefenen in deze gave. In 1 Korinthe 14:1 staat geschreven: *Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren.* Streven is een actief uitstrekken en najagen. Daar hoort oefening en training bij. In de Bijbel vinden we hier ook een duidelijk voorbeeld van in de vorm van de profetenscholen. In onder meer 2 Koningen 2-6 treffen we deze scholen aan, waar leerling-profeten profeteerden onder leiding van een meester-profeet. Wil je hier meer over lezen? <https://ingeestenwaarheid.nl/wp-content/uploads/2023/03/2.-Streven-naar-de-gaven-2.pdf>.

Op mijn website www.ingeestenwaarheid.nl heb ik onder *onderwijsmaterialen* ook nog een algemeen onderwijsdocument geplaatst over de gave van profetie. Deze kun je vinden via de link: <https://ingeestenwaarheid.nl/wp-content/uploads/2022/10/4.-Gave-van-profetie.pdf>.

Ik geloof dat de gave van profetie ook vandaag de dag functioneert. Meer nog, het is een essentiële en belangrijke gave om het nu-woord van God te ontvangen. Dit geeft richting voor ons leven en onze gemeenschappen. In de Bijbel heb je twee woorden voor ‘Woord’, dat zijn: *logos* en *rhema*. Het *logos*-woord is het geschreven Woord, de Bijbel. Het *rhema*-woord is het levende en gesproken Woord, dat de Heilige Geest warm uit de mond van God in onze mond legt. Waar in het Grieks *rhema* staat geschreven, daar gaat het over profetische woorden. Zo staat er in Efeze 6 over de geestelijke wapenrusting geschreven: *En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord (rhema)*. Profetische woorden die we rechtstreeks van God ontvangen, zijn dus het zwaard in de geestelijke strijd. Dit is een essentieel onderdeel dat we nodig hebben om te kunnen strijden. Laten we ons daarnaar uitstrekken!

2. Sluit dit boek aan bij moderne spiritualiteit / charismatische sektes?

De thema's in dit boek schuren dicht aan tegen thema's die we in moderne spirituele stromingen en in extreem-charismatische sektes tegenkomen. Daarom vind ik het belangrijk om de verschillen daarmee heel duidelijk te maken. Ik geloof dat het een enorme zegen is, wanneer we dingen van de hemel gaan zien, maar dat er ook grote gevaren bij komen kijken. Hier wil ik er een aantal langslopen:

- 1. Joodse mystiek / Kabbalah.** In de Joodse mystiek wordt ook veel gesproken over beelden van de hemelse Tempel, Gods Troon en de Glazen Zee daarvoor. Het grote verschil is dat men daar door mystieke handelingen (trucjes) toegang toe zoekt en niet door de Naam van Jezus. Men gebruikt vasten, meditatietechnieken, engelennamen, etc. om daar iets van te zien. Dit is een occulte weg van toegang tot de hemel zoeken en deze kan leiden tot demonische gebondenheid.
Ook kloppen de beelden van de Joodse mystiek net niet helemaal. Satan weet hoe de hemel eruitziet, maar presenteert het net even iets anders. Een belangrijk voorbeeld hiervan is dat men in de Joodse mystiek de Glazen Zee nooit 'water' mag noemen, op straffe van krankzinnigheid en dood. Hiermee sluit de satan de hemelpoort. De Glazen Zee is immers de poort naar de hemel. Deze wordt voor ons tot doopwater, waardoor we binnen kunnen gaan, als we geloven dat Jezus de weg gebaad heeft.
Het belangrijkste is dat we inzien dat alle beschreven beelden gestaltes zijn van Jezus Zelf. Hij is de enige en ware toegang tot deze dingen. Geen trucjes (magie), maar een levende relatie met Jezus geeft jou toegang tot de hemel. Hij kan jou daar dingen van laten zien in gebed door zijn Heilige Geest.
- 2. Jeruzalem als moedergodin.** Er zijn sektes vandaag de dag die beweren dat Jeruzalem letterlijk onze hemelse moeder is, naar aanleiding van Galaten 4:26. Zij wordt als een moedergodin naast God neergezet. Dit is de aloude val van satan, die altijd een godin probeert te plaatsen naast God de Vader. Allerlei gestaltes en namen heeft zij al gehad: *Asherah, Ishtar, Afrodite, Maria* en nu *Jeruzalem*. Belangrijk om te beseffen is dat God Eén is en in de Bijbel altijd in de mannelijke vorm wordt aangehaald. Ja, God uit zich in drie personen en verenigt mannelijke en vrouwelijke aspecten in zich. Toch, blijft Hij Eén en wordt Hij nooit moeder, maar altijd Vader genoemd in de Bijbel.
Jeruzalem is in geestelijke zin onze 'moeder', in die zin dat wij in het hemelse Jeruzalem geboren worden en daar zelf deel van uit gaan maken. Maar wij worden niet uit moeder Jeruzalem geboren, maar uit Jezus' zijde. Jezus en wij vormen samen het hemelse Jeruzalem. Maar Jeruzalem mag nooit tot aparte moedergodin gemaakt worden. Dan trekken we de dingen uit elkaar en hangen we een demonische leer aan.
- 3. Hypnose, New Age, Yoga, etc.** Vandaag de dag zijn er allerlei nieuwe spirituele stromingen, die ons geestelijke zelfhulp aanbieden. De oorsprongen van deze bewegingen zijn afgodisch. Er gaan allerlei oosterse goden / demonen achter schuil, afkomstig uit het Boeddhisme en Hindoeïsme. Houd je hier verre van!
Wanneer wij ons voorstellingsvermogen gebruiken om ons dingen van de hemel voor te stellen, dan zijn we niet met hypnose technieken bezig. Het zijn geen trucjes waarmee we ons onderbewustzijn aanboren of onszelf in een bepaalde trance brengen, waardoor we ons geestelijke zaken kunnen inbeelden. We zoeken niet naar beelden die we onszelf hebben voorgesteld, maar we zoeken juist de leiding van de Heilige Geest.

De methoden lijken soms op elkaar, omdat het hier om Godgegeven geestelijke principes gaat die altijd en overal werken. Maar we mogen deze alleen onder leiding van Gods Geest inzetten, anders vullen we ons met andere geestelijke invloeden en machten en raken we demonisch bezet. Daarom is het belangrijk dat we altijd Jezus uitnodigen in onze beeldvorming en de leiding van Gods Geest vragen. Ook is het altijd belangrijk om te beseffen dat we niet met ‘trucjes’ bezig zijn, maar onszelf slechts openstellen voor de Heilige Geest om ons verder te leiden.

Vraag altijd naar Gods correctie van wat je ziet in de geest. Niet alles wat in je geest opkomt is *kosher* of komt uit goede geestelijke bron. Breng dit onder de autoriteit van Jezus. We hebben geestelijk onderscheidingsvermogen van God nodig en bovenal een hechte relatie met Jezus. Als je die niet hebt, kun je beter niet met je voorstellingsvermogen aan de slag gaan.

Zie verder over New Age: <https://www.youtube.com/watch?v=BHX0LneJFjQ>.

4. **Oude Nabije Oosten en Bijbelwetenschappen.** In de Bijbelwetenschappen wordt vaak de link gelegd tussen de Bijbel en andere geschriften in het Oude Nabije Oosten. Zo werden goden als Baäl ook als een rots met water afgebeeld. Hier komen ook seksuele connotaties bij kijken. Vaak wordt verondersteld dat de Bijbel deze beelden overnam en gebruikte om God te beschrijven. Via deze lijn kom je tot verkeerde conclusies. Satan heeft zijn eigen verwrongen versies van de hemelse werkelijkheid gemaakt, die bijna dezelfde zijn als de Bijbelse, maar net even anders. Ook hier kun je jezelf maar beter niet mee bezighouden. Ik heb een periode van Bijbelonderzoek gehad, waarbij ik de Bijbel naast de Oud Oosterse geschriften legde. Dit levert interessante weetjes op, maar uiteindelijk misleidt het je en geeft het je een verkeerde bril op. Gods geopenbaarde waarheid staat in de Bijbel. Je hebt de geschriften van andere volken niet nodig om de Bijbel uit te leggen. Daarvoor heb je de Heilige Geest nodig.
5. **Extreem-charismatische sektes.** Er zijn kringen waarin de rechtstreekse openbaring van de Heilige Geest het goddelijke Woord, de Bijbel, gaat vervangen. Dit is zeer gevaarlijk gedachtegoed. Wanneer men blind gaat varen op rechtstreekse openbaring en dat niet meer toetst aan het schriftelijke Woord van God, dan krijgen we met sektarische en ketterse zaken te maken. Al snel wordt profetische openbaring gebruikt om anderen te manipuleren en te beïnvloeden. Invloedrijke personen kunnen zelf in het centrum van de aandacht komen te staan, in plaats van de focus op Jezus te leggen. Ook gaat de waarheid schuiven, als we niet meer toetsen aan de Bijbel. Er is dan geen vast ankerpunt meer. Er kunnen dan allerlei dwaalleringen en dwaalgeesten binnenkomen.
6. **New Apostolic Reformation (NAR).** Het is goed om hier nog te vermelden dat ik me niet reken tot de stroming van de NAR. Hoewel ik denk dat God apostelen en profeten wakker roept in onze dagen, schaar ik me niet tot deze stroming. Er is een hoop misleiding in de wereld gekomen aangaande deze zaken. Laat me in elk geval helder stellen dat ik niet geloof dat christenen de wereld (of de zeven bergen van invloed) over gaan nemen, zoals in sommige van deze kringen gesteld wordt. De Bijbel schetst een duidelijk beeld van de Eindtijd waarin wij leven: er zal een grote afval komen en slechts enkelingen blijven God trouw. Zij zullen wel in grote autoriteit opereren, maar zij zullen slechts een kleine groep zijn. De wereldregering van gelovigen treedt pas bij Jezus' wederkomst in werking.

Al met al moet onze focus op Jezus alleen zijn! Hij kan ons behoeden voor valkuilen...

3. Waar komt het idee van de procesmatige wedergeboorte vandaan?

In het zesde hoofdstuk van het boek 'Zicht op Jezus' wordt de wedergeboorte als een proces beschreven, waarbij onze geest in de hemel geboren wordt en opgroeit. Waar komt dit theologische idee vandaan en welke argumenten zijn daarvoor te geven vanuit de Bijbel?

Ten eerste treffen we in de Bijbel het idee aan van Jezus als tweede Adam. Zoals wij naar lichaam en ziel uit de eerste Adam geboren werden, zo worden wij naar de geest uit de tweede Adam geboren.

Ten tweede vinden we het idee van uit God geboren worden in de Bijbel aan. Dit betekent meer dan één moment van transformatie. Dit zet een levenslang proces van transformatie in gang. De wedergeboorte moet dus meer en meer gestalte in ons leven gaan krijgen.

Ten derde had God gezegd tegen Adam dat hij zou sterven op de dag dat hij van de boom van kennis van goed en kwaad zou eten. Hij stierf echter niet lichamelijk op die dag. Ik geloof dat God niet liegt en dat Adam wel degelijk stierf op diezelfde dag, maar dan in geestelijke zin. Zijn geest stierf op die dag. Onze geest wordt opnieuw geboren, wanneer wij Jezus' offer aanvaarden.

Ten vierde vinden we in allerlei Bijbelteksten het idee dat wij met onze geest al in de hemel aanwezig zijn. We zijn met Christus in de hemelse gewesten geplaatst (Efeze 2:5-6) en we zien en horen dingen vanuit de hemel en vanaf Gods Troon, volgens Hebrëeën 12.

Wil je meer lezen hierover of zoek je Bijbelreferenties? Lees dan verder via de volgende link: <https://ingeestenwaarheid.nl/wp-content/uploads/2023/07/6.-Wedergeboorte-door-het-offer-van-Jezus.pdf>.

Over de gaven van tongentalen en de wedergeboorte kun je verder lezen via de volgende link: <https://ingeestenwaarheid.nl/wp-content/uploads/2022/10/5.-Gave-van-tongentalen.pdf>.

4. Waar vind ik meer onderwijs over de thema's van het boek?

De thema's van het boek 'Zich op Jezus' komen op allerlei plaatsen in het onderwijs van *In Geest en Waarheid* naar voren. Zo kun je via het YouTube kanaal van *In Geest en Waarheid* de Eindtijdserie bekijken. Hier krijg je nog wat meer context voor hoofdstuk 8 van het boek: https://www.youtube.com/watch?v=gw0EtY_IF9w&list=PLCToI-EIJU1arVTjXefZd_ib81CypFelj.

Ook kun je op dit kanaal een aflevering over profetische aanbidding vinden. Hierin komt naar voren hoe de 24/7 aanbidding in de Tempel profetisch van aard was en hoe we in profetische aanbidding kunnen groeien: <https://www.youtube.com/watch?v=EMoQQHEUq3E>.

Alle genoemde linkjes in dit document, behalve die over New Age, kun je terugvinden op de website en het YouTube kanaal van *In Geest en Waarheid*:

www.ingeestenwaarheid.nl/onderwijsmateriaal

www.youtube.com/@ingeestenwaarheidnl

Als je nog onbeantwoorde vragen hebt, mail dan gerust naar:

info@ingeestenwaarheid.nl