

Wayeera' – Genesis 18:1 – 22:24

Aliyah 3 – Genesis 19:1 – 19:20

In deze *aliyah* zien we een heftig **contrast** tussen **Lot en Abraham** voor onze ogen uitgetekend. Genesis 19 staat namelijk in schril contrast met wat we in Genesis 18 konden lezen. Laten we de beide verhalen naast elkaar zetten:

Aan Abraham verschijnen de engelen toen de dag begon. Aan Lot verschijnen ze wanneer de avond invalt. Abraham zat bij Mamre in de ingang van zijn tent. Lot zat in de poort van het goddeloze Sodom. Aan Abraham verschijnt de Heer Jehovah Zelf, samen met de twee engelen. Aan Lot verschijnen alleen de twee engelen. De Heer Zelf kwam niet mee. Abraham rende hen tegemoet en boog zich ter aarde. Lot kon zichzelf net zover krijgen dat hij opstond voor de engelen en daarna boog hij zich ter aarde. Hij was een stuk **trager** en **passiever** dan Abraham.

Vervolgens zien we ook een verschil in de houding van de engelen. Zowel Abraham als Lot nodigen de engelen uit en bieden hen aan om hun voeten te wassen. Bij Abraham zeggen de engelen meteen 'ja' en zij blijken dan ook voor Abraham gekomen te zijn. Bij Lot zeggen de engelen in eerste instantie 'nee', want zij zijn eigenlijk niet voor hem gekomen. Zij komen namelijk om Sodom te vernietigen. Lot moet enorm **aandringen** bij de engelen, voordat ze meegaan naar zijn huis.

Er is ook een groot verschil in wat Abraham en Lot de engelen voorzetten. Abraham maakt er een uitgebreid feestmaal van, met koeken, kalfsvlees, boter en melk. Lot bakt echter alleen **matzes** voor de engelen. Dit is het armenbrood, omdat het niet gerezen was. Tegelijk verwijst de *matze* ook naar de Exodus. De uittocht van Lot uit Sodom is aanstaande...

Vervolgens zien we een groot verschil in omgeving zichtbaar worden. Rond Abrahams tent is alles rustig. Alleen Sarah is in de tentopening aanwezig. Haar wordt een zoon beloofd, terwijl er waarschijnlijk geen seksuele omgang aan te pas zou gaan komen. Zij waren beiden namelijk al op hoge leeftijd gekomen. Bij Lots huis is het **veel drukker**. De engelen hebben geen tijd om tot rust te komen, want de hele bevolking van Sodom verzamelt zich bij de deur van Lots huis. Ze willen **seksuele omgang** hebben met de engelen in zijn huis. Lot biedt vervolgens zijn dochters aan, die nog maagden zijn, om verkracht te worden. Wat een contrast met de oude Sarah, die nog een zoon van God zou gaan ontvangen.

In beide verhalen is ook sprake van gelach. Sarah lachte in zichzelf, omdat zij niet geloofde dat zij nog zwanger kon worden. De engelen spraken haar daarop aan en zij werd daar bevreesd van en ontkende dat zij had gelachen. Wanneer Lot zijn aanstaande schoonzonen gaat waarschuwen, lachen zij ook. Er staat namelijk dat hij **als een komiek** in hun ogen was. In het Hebreeuws staat er '**metsageek**' wat betekent 'degene die doet lachen' of 'de lacher'. Het heeft dezelfde wortel als de naam *Yitschak* (Izak), de zoon die Sarah zou ontvangen. De schoonzonen werden echter niet terechtgewezen om hun gelach, zoals Sarah. Ook waren zij niet bevreesd. Zij dreven openlijk de spot met Lot en de woorden van de engelen.

Vervolgens zien we dat als de engelen opstappen, dat Abraham vrijwillig met hen meegaat om hen uitgeleide te doen. Lot moet echter diverse malen aangespoord worden. Hij blijft maar **treuzelen**. Hij zit veel te veel aan Sodom vast. Uiteindelijk moeten de engelen hem, zijn vrouw en zijn dochters bij de hand pakken en met enig geweld uit de stad meenemen. Dit doen ze, staat er dan in vers 16, vanwege de genade of het medelijden van de Heer. Hij wil niet dat de neef van Abraham zal omkomen in Sodom.

Over Abraham lezen we dat hij daarna voorbede voor Sodom doet. Hij strijdt een juridische strijd met God om de stad en haar inwoners te redden van de ondergang. Abraham is oprecht bewogen over de stad en haar inwoners. Over Lot lezen we dat ook hij een verzoek doet, niet bij God, maar bij de twee engelen. Zijn verzoek heeft echter niet te maken met het redden van de stad of de mensen, maar met het redden van **zijn eigen hachje**. Hij wil liever naar een stadje dichterbij vluchten, dan naar de bergen. Ik vermoed dat hij daarmee zelfs iets van zijn oude leven in Sodom wilde redden. Beiden pleiten wel op de genade, die zij in de ogen van de Heer hebben gevonden. Bijzonder genoeg krijgt Abraham zijn verzoek uiteindelijk niet toegewezen, maar Lot wel. Helaas heeft dit Lot **geen rust gebracht**, want hij durfde daarna niet in het stadje te blijven wonen.

We zien hier dus een heftig contrast uitgetekend tussen Abraham en Lot. Het grote verschil zit hem in het feit dat Abraham voor het aangezicht van de Heer leefde en Lot helemaal **aan de goddeloze wereld vast zat**. Abraham had een levende relatie met de Heer en had toegang tot de hemel om voorbede te doen. Lot was zijn contact met God kwijtgeraakt. Hij probeerde zijn problemen op aarde op te lossen. We horen hem spreken met de mannen van Sodom, in plaats van met God. We zien hem treuzelen en aarzelen. We horen hem krampachtig strijden voor zijn eigen hachje. Dit leert ons hoe belangrijk het is om niet vast te zitten aan deze wereld, maar onze ogen juist **op de hemel gericht** te houden.

Lot is ook het beeld van de **redding met de hakken over de sloot**. Ook in de eeuwige zaken kan er sprake zijn van een dergelijke redding. Daar wordt in 1 Korinthe 3 over gesproken. Paulus legt uit dat het fundament van de redding Yeshua HaMashiach is. Dat geldt voor iedereen. Maar we kunnen op verschillende manieren op dit fundament bouwen. De één bouwt met goud, zilver of edelstenen. De ander bouwt met hout, hooi of stro. En dan staat er geschreven vanaf vers 13:

*Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: **als door vuur heen**.*

In deze tekst staat dus dat je gered kunt worden, als door vuur heen. Je zult dan schade lijden door het oordeelsvuur, maar zelf wel gered worden. Je werken zullen helemaal vergaan, als ze met verkeerde motieven gedaan zijn of niet uit gehoorzaamheid aan God. Dit zal een pijnlijke aangelegenheid zijn, maar als je geloof levend blijkt te zijn, zul je toch gered worden. Al is het met de hakken over de sloot. Dan ben je **zoals Lot**, die behoorlijk schade leed in deze hele zaak. Hij had geen rust, geen zegen, aarzeling en strijd. Hij had geen hoop en geen perspectief. Hij verloor zijn huis, zijn vrouw en zijn schoonzonen. En hij had geen direct contact met God. Toch werd hij door Gods genade en medelijden gered. Maar laten we ons liever inspannen om **de weg van Abraham** te bewandelen!

Gruwelijk is natuurlijk het feit dat Lot **zijn dochters aan wilde bieden** aan de mannen van Sodom. Als de mannen in zijn huis geen engelen waren geweest, had dit heel anders kunnen aflopen. Een mogelijke afloop hiervan treffen we aan in Richteren 19. Daar wordt de gruweldaad van de Benjaminieten te Gibeon verteld:

Een man was met zijn bijvrouw op reis en wilde overnachten in **Gibeon**. Een oude man vond de reiziger op het plein van de stad en nodigde hem binnen, omdat overnachten op het plein geen goed idee zou zijn. Toen zij hun voeten gewassen hadden en gegeten en gedronken hadden, omsingelden de Benjaminieten het huis. Zij riepen dat zij **seksuele omgang** wilden hebben met de reiziger. De oude man ging naar buiten en bood zijn dochter, die nog maagd was, en de **bijvrouw van de reiziger** aan. De mannen wilden echter niet luisteren. Toen greep de reiziger zijn bijvrouw en bracht haar naar buiten. De mannen deden de hele nacht met haar wat zij maar wilden. En bij het aanbreken van de dageraad lieten zij de vrouw gaan. **Zij viel dood neer** voor de ingang van het huis. De reiziger nam zijn dode bijvrouw mee naar huis en sneed haar in twaalf stukken. Deze stukken zond hij naar alle stammen toe. Dit leidde tot een oorlog tegen de Benjaminieten.

Je mag draait ervan om als je deze geschiedenis leest. Dit had ook het lot kunnen zijn van de dochters van Lot, als de engelen er niet geweest waren. Zij grepen Lot en brachten hem naar binnen, in plaats van dat Lot zijn dochters zou grijpen en naar buiten zou brengen. Dit laat zien hoe **verdorven Lot** inmiddels geworden was. Hij had **te lang** in het goddeloze Sodom gewoond en te lang in de stadspoort van Sodom gezeten. Hij dacht met deze gruwelijke daad erger te kunnen voorkomen.

En voordat we naar Lot gaan wijzen en zeggen: 'Oh, wat super slecht!' Dit laat zien waar wij **mensen toe in staat zijn**, als God niet ingrijpt. Dit gebeurde niet alleen in Sodom, maar ook onder Gods volk te Gibeon. We worden allemaal beïnvloed door onze omgeving en als we niet uitkijken raken onze zeden steeds verdorven. Ons geweten wordt langzaam afgestompt, wanneer wij voortdurend met goddeloze mensen omgaan. Het leert ons de les dat we goed moeten kijken **met wie we omgaan**. Hoezeer je ook denkt dat je anders kunt blijven dan de rest, de invloed van buiten kan zo gemakkelijk naar binnen druppelen. Ook leert het ons dat we afhankelijk zijn van Gods genade om niet verdorven te worden.

Wat er in Sodom en Gibeon gebeurde is een puur **demonische zaak**. Dit komt rechtstreeks uit de koker van satan. De lieden die deze praktijken doen, zijn hevig beïnvloed door satan. Helaas gebeuren dit soort dingen ook vandaag de dag. Misschien niet zo openlijk als in Sodom, maar in het verborgene worden er ook in Nederland allerlei mensen en zelfs kinderen **ritueel misbruikt**. Daar zijn verschillende getuigenissen van bekend. Satanische rituelen worden uitgevoerd. Verkrachting tot de dood erop volgt is daar een belangrijk onderdeel van. Met name in de **hogere financiële en gerechtelijke wereld** vindt dit soort misbruik plaats. Nog steeds geldt: wie het paradijs op aarde zoekt, eindigt bij Sodom (zie *parshat Lech Lecha, aliyah 3*). Wie het financieel hogerop zoekt, die eindigt bij verdorven lieden. Dit is een sluipend proces, waar je alleen met grote moeite nog uit kunt stappen.

Het is te gruwelijk voor woorden dat Lot zijn dochters vrijwillig overgeeft aan verkrachters. Hiermee geeft hij een duidelijke boodschap aan zijn dochters: 'jullie leven is niets waard'. Hij vervloekt hiermee zijn dochters. En dat terwijl God juist wilde dat **vaders hun dochters zouden zegenen** en hen zouden vertellen hoe waardevol en geliefd zij zijn. Vaders hebben bij uitstek de rol om hun dochters te zegenen bij hun reis naar volwassenheid.

Craig Hill geeft daar in zijn seminars over *Blessing Generations* mooi onderwijs over. Hij laat zien dat vaders onder meer de rol hebben om hun dochters te zegenen en op een gegeven moment tegen hen te zeggen: '**Je bent een volwassen vrouw** nu. Ik heb je opgevoed, maar nu mag je op eigen benen gaan staan. Je bent geliefd, bedoeld door God en **goed zoals je bent**. Ik ben trots op je.' Wanneer deze zegen meegegeven wordt, brengt dit heel veel zegen voor dochters en ook voor de generaties na hen. Wanneer vaders hun dochters echter niet bevestigen of zelfs een negatief zelfbeeld aanpraten, dan vervloek je eigenlijk je nageslacht. Dat kan heel veel nare gevolgen hebben. Daarom, vaders, zegen je dochters! Laat hen weten wanneer zij mooie en volwassen vrouwen zijn geworden. Het is nooit te laat om dat te doen...

De gruweldaden van Sodom en Gibeon schrikken ons als het goed is erg af. Toch hoeft goddeloosheid er niet altijd zo schrikwekkend uit te zien. Soms komt zij ook in een beschaafde gedaante. Yeshua heeft daar eens een heftige uitspraak over gedaan in Mattheüs 10:11-15:

*Welke stad of welk dorp u ook zult binnenkomen, onderzoek wie het daarin waard is; en blijf daar, totdat u weer vertrekt. En als u een huis binnengaat, begroet het dan. En als dat huis het waard is, laat dan uw vrede erover komen, maar als het dat niet waard is, laat dan uw vrede tot u terugkeren. En **als iemand u niet ontvangt en niet naar uw woorden luistert, vertrek dan uit dat huis of die stad en schud het stof van uw voeten. Voorwaar, Ik zeg u: Het zal voor het land van **Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor die stad.*****

Wat?! Dus als je een evangelist niet ontvangt of zijn woorden afwijst, dan ben je slechter dan die verkrachters in Sodom?! Opnieuw laat dit zien hoe **voorzichtig** je moet zijn met je **eigen oordelen**. God heeft een ander perspectief. De mannen van Sodom waren hevig demonisch bezet. Ook hadden zij nooit het evangelie gehoord. Natuurlijk zijn hun daden niet goed te praten of te rechtvaardigen, verre van dat. Maar Yeshua geeft aan dat het misschien nog wel heftiger is als je het evangelie hoort en bewust afwijst.

In onze dagen wordt dan al snel gezegd: 'Ja, maar iedereen moet dat toch zelf weten? Je moet toch je eigen keuze kunnen maken? En jouw huis is toch jouw huis? Jij bepaalt toch wie daar welkom zijn? Dat is heel iets anders dan mensen verkrachten.' Toch is dit **niet zo vrijblijvend** als wij wel wensen te denken. Wanneer het **evangelie** naar ons toekomt, dan staat God eigenlijk aan onze deur. En wanneer wij die deur dichtslaan, dan is dat iets heel heftigs. Dit kan ook leiden tot grote en nare geestelijke gevolgen.

Verder had de zonde van Sodom niet alleen met seks te maken, maar vooral ook met **gastvrijheid**. De mannen van Sodom wilden vreemdelingen, die onderdak zochten, niet gastvrij onthalen, maar juist verkrachten. Het grote punt is hier de gastvrijheid. Dat punt wordt in de Bijbel en ook in de Hebreeuwse cultuur hoog gewaardeerd. In Hebreeën wordt dan ook op het gebeuren in Sodom teruggesproken en dan wordt het punt van de gastvrijheid eruit gepikt. In Hebreeën 13:2 staat geschreven: *Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden.*

Nu kunnen we de context van Yeshua's woorden in Mattheüs 10 ook wat beter begrijpen. Als je ergens in een stad of huis komt, dan zegen je dat. En als jij en jouw zegen **niet ontvangen worden**, dan zal het voor dat huis of die stad erger zijn dan voor Sodom en Gomorra. Het gaat hier om de gastvrijheid en ontvankelijkheid. Laten we daarop letten!

Hoe kan zo'n heftig en slecht gedeelte nu naar Yeshua verwijzen en tot eer van Hem zijn? Wel, ik denk dat we het dan aan de kant van Gods oordeel moeten zoeken. De engelen waren in Sodom om de stad te vernietigen. **Yeshua** komt ook eens terug als de **Rechter** van hemel en aarde. Hij komt een einde maken aan alle slechtheid op aarde, wanneer dit de **maat van volheid** heeft bereikt. Gods geduld gaat ver en Hij wacht lang met zijn oordeel, maar er is een einde aan zijn geduld. Op een dag volgt ook het recht. God zal strijden voor degenen, die vervloekt, verkracht of vermoord zijn. **Hij zal recht doen.**

In Openbaring 6:10-11 horen we de uitroep van de zielen onder het altaar in de hemel:

*Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, **oordeelt en wreekt U** ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknachten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.*

De **roep om wraak** vinden we op meerdere plaatsen in de Bijbel. Ook leert de Bijbel ons dat God zal komen om de wraak uit te oefenen en het recht te herstellen. Soms duurt dat lang, maar op Gods tijd zal de wraak komen. Dan zullen alle dingen rechtgezet worden. Yeshua zelf zal uit de hemel komen en **strijden tegen satan** en zijn duistere rijk. We kunnen daarover lezen in Openbaring 19:11ev:

En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het Woord van God...

Yeshua komt als een Strijder en Oorlogsheld om een einde te maken aan alle satanische regeringen en duivelse plannen op aarde. Hij overwint de koningen van deze aarde, de antichrist en satan. Hij brengt oordeel en gerechtigheid. Hij maakt een einde aan de macht van Babylon. Tot die tijd klinkt nog de roep van Openbaring 18:4-5: **Ga uit haar [Babylon] weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde Zich haar ongerechtigheden.** Net als Lot worden wij opgeroepen om ons af te zonderen uit deze slechte en goddeloze wereld, zodat wij niet met haar weggevaagd worden. Yeshua komt om een einde te maken aan alle slechte machten op aarde. Dan zal **Zijn Koninkrijk** aanbreken, waarin gastvrijheid, zuiverheid, deugd, zegen, licht, reinheid, recht en liefde zullen regeren. Wat kunnen we daar naar uitzien!

Wat hebben we nu geleerd?

1. Plak niet vast aan deze goddeloze wereld, maar richt je op de hemelse zaken!
2. Laten we niet gaan voor een redding met de hakken over de sloot
3. Wij mensen zijn tot gruwelijke dingen in staat, als God ons niet weerhoudt
4. Satanisch ritueel misbruik vindt ook in onze tijd en ons land plaats
5. Vaders zijn geroepen om hun dochters te zegenen op weg naar volwassenheid
6. Gastvrijheid en ontvankelijkheid voor het evangelie zijn ontzettend belangrijk
7. Yeshua komt als Rechter en Strijder om wraak te oefenen en recht te doen