

Chayee Sarah – Genesis 23:1 – 25:18

Aliyah 3 – Genesis 24:10 – 24:26

In deze *aliyah* lezen we dat de meest trouwe knecht van Abraham eropuit trekt om een **vrouw voor Izak** te zoeken. Dit had hij aan Abraham gezworen te zullen doen. Hij trekt naar Haran, waar de familie van Abraham woont. Daar stopt hij bij een waterput. Vervolgens vraagt hij de Heer om een teken welk meisje het moet zijn: het meisje aan wie hij te drinken vraagt en dat niet alleen hem, maar ook zijn tien kamelen water zal geven, dat moet het juiste meisje zijn. Dit blijkt Rebekka (*Rivkah*) te zijn.

Het is goed om te beseffen dat dit verhaal er eentje is van een **Bijbels drieluik**. De vrouw van Izak wordt bij de put gevonden. Jakob vindt zijn vrouw ook bij de put. En Yeshua vindt ook een vrouw bij de put. De verschillen tussen deze drie verhalen zijn heel leerzaam. Laten we de verhalen naast elkaar zetten.

We zien allereerst een belangrijk verschil tussen Izak en Jakob naar voren komen. **Izak** is totaal **passief** bij het zoeken van zijn vrouw. Abraham moet zijn knecht de opdracht geven om een vrouw te gaan zoeken voor Izak. Izak blijkt namelijk nog aan zijn overleden moeder vast te zitten. Pas als hij Rebekka trouwt, vindt hij troost voor de dood van zijn moeder, volgens Genesis 24:67. Ook bij de put is het opvallend dat de knecht een passieve en vragende houding aan neemt. Rebekka is degene die voor water zorgt. Dit in tegenstelling tot de **actieve Jakob**, die zelf op zoek gaat naar een vrouw bij de put. Hij is zelf ook degene die de kudde van Rachel te drinken geeft in Genesis 29:10.

In het **verdere leven** van Izak en Jakob zien we dit verschil ook duidelijk naar voren komen. Van Izak vernemen we niet veel actie. De passiviteit is aan hem blijven kleven tot het einde. We lezen dat hij in zijn ouderdom de eerstgeboortezegen niet bewust mee kon geven aan één van zijn zonen, want Jakob 'stal' deze zegen van zijn broer Ezau. Jakob was echter een strever, zijn leven lang. Hij werkte en werkte voor zijn vrouwen en bezit. Desnoods zette hij een beetje bedrog in. Hij vocht met de Engel van de Heer. Hij was een strijder.

In **Yeshua** komen deze beide houdingen bij elkaar en Hij **overstijgt hen beide**. Yeshua stelt Zich weliswaar nederig op in Johannes 4 door de Samaritaanse vrouw bij de put om water te vragen. Maar Hij blijft zeker niet passief, want Hij biedt de vrouw uiteindelijk levend en **geestelijk water** aan. Dit water blijkt in Johannes 7:38-39 het water van de Heilige Geest te zijn. Yeshua transformeert het leven van de Samaritaanse vrouw volledig door de kracht van de Heilige Geest. Zij komt tot geloof en gaat deel uitmaken van Yeshua's Bruid. Wat betreft het natuurlijke water is Yeshua dus zeker geen strever. Nee, Hij stelt Zich nederig op. Maar wat betreft het geestelijke water is Hij daarvan **de Bron**.

Zowel **passiviteit** als **streberigheid** redden ons uiteindelijk niet. We hebben uiteindelijk de Bron Yeshua nodig en het levende water van de Heilige Geest. Dan kunnen we ontvangen en doorgeven. Dan gaat het **stromen**. We hoeven dan niet meer stil af te wachten en niets te doen. Maar we hoeven het ook niet meer uit onszelf te halen, wat erg vermoeiend is. Nee, als we in Yeshua geloven en met Hem in verbinding blijven, dan gaat zijn Geest door ons heen stromen. Dan worden we vanzelf tot zegen voor onze omgeving. Dan mogen wij ons rekenen tot Zijn Bruid.

Een ander leerzaam punt wat in deze *aliyah* naar voren komt, is het punt van de **gastvrijheid**. Dit punt hebben we al eerder gezien bij Abraham en Lot. In Genesis 18:2 en 18:7 lezen we dat Abraham voor drie mannen (God en zijn engelen) heen en weer aan het **rennen** is. Dit in tegenstelling tot Lot, die zich er net toe kan bewegen om op te staan voor de engelen. U kunt hier verder over lezen in *parshat Wayeera' aliyah* 3. Nu lezen we in de huidige *aliyah* dat er ook gerend wordt. De knecht van Abraham rent allereerst Rebekka achterna. En vervolgens begint Rebekka te rennen om water te tappen, terwijl de knecht haar zwijgend staat na te kijken. Rebekka toont hier haar diepgewortelde gastvrijheid door voor een totale vreemdeling heen en weer te rennen om hem en zijn kamelen water te geven. Dit leidt ertoe dat zij de **vrouw van Izaak** mag worden.

Opnieuw zien we dus dat gastvrijheid een enorme impact op je leven kan hebben. Als jij gastvrij bent, dan kunnen onverwachte en grootse zegeningen jouw deel worden. Het wordt helemaal bijzonder als we beseffen dat **Izaak een beeld van Yeshua** is. Abraham moest Izaak namelijk offeren op de berg volgens Genesis 22. Abraham staat hier symbool voor God de Vader en Izaak voor Yeshua. Izaak werd uiteindelijk niet écht geofferd, maar de hemelse Vader offerde zijn Zoon Yeshua wél echt. Rebekka trouwt dus niet zomaar iemand door haar gastvrijheid. Zij staat symbool voor iedereen die tot de **Bruid van Yeshua** gerekend mag worden. Onze gastvrijheid kan betekenen dat we daarmee Yeshua's Bruid worden.

Dit brengt ons bij een belangrijke uitspraak van Yeshua in Mattheüs 25:

*Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: "Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en **U hebt Mij te drinken gegeven**; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij **gastvrij** onthaald ... Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze **geringste broeders** van Mij gedaan hebt, hebt u dat **voor Mij** gedaan."*

Rebekka had geen idee dat zij eigenlijk Izaak diende, toen zij de knecht en de kamelen te drinken gaf en hem gastvrij uitnodigde. Zo hebben wij waarschijnlijk ook geen idee dat we Yeshua dienen, wanneer wij één van de minste broeders van Hem te drinken geven. Onze dienstbaarheid en gastvrijheid aan anderen leidt ertoe dat wij dienstbaar kunnen zijn aan Yeshua. Dit baant de weg om zijn Bruid te mogen zijn. Yeshua zegt letterlijk in Mattheüs 25 dat dit de voorwaarde is om het Koninkrijk te beërven en daarmee om zijn Bruid te zijn.

En nogmaals: dit gaat niet om streberigheid of hard werken. Dit gaat over de **Geest van Yeshua** die door ons heen naar anderen stroomt. Dan gaan we anderen onvermijdelijk van levend water voorzien. Als wij Gods **liefde ontvangen**, dan zullen we ook liefde krijgen voor de mensen om ons heen. Dit kan zich uiten in het geven van een letterlijke beker water of in gastvrijheid, maar ook op allerlei andere manieren. Wij mogen Yeshua dienen door elkaar te dienen. Zelfs als we onszelf daar niet of nauwelijks van bewust zijn, zoals blijkt uit de reactie van de rechtvaardigen in Mattheüs 25:37-38.

Bij Rebekka ging het om een aantal emmers water. In Mattheüs 25 wordt gesproken over een beker water. Maar Yeshua heeft in Johannes 7:37-39 over **rivieren van levend water** gesproken:

*En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Yeshua daar en riep: “Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: **Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.** En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden...*

Yeshua sprak dit op de laatste dag van het Loofhutenfeest. Nu wordt er tijdens dit feest om regen gebeden voor het nieuwe jaar. Alles is op dat moment droog in Israël en iedereen verlangt naar water. En dan zegt Yeshua: ‘Als je dorst hebt, moet je bij Mij zijn!’ Opnieuw gaat het hier niet om letterlijk water, net zoals bij de put in Johannes 4. Het gaat om het **water van de Heilige Geest**. Als wij geloven in Yeshua wordt de Heilige Geest over ons uitgestort. Dit wordt tot een bron binnenin ons. Het water van Gods Geest gaat in vele rivieren uit ons binnenste vloeien. Het stroomt zo naar anderen toe. In grote hoeveelheden. Deze stromen zijn niet meer te stoppen!

Dit is wat Yeshua voor ons heeft verdiend, door zijn leven voor ons te geven aan het kruis. Het levende en verfrissende water van Gods Geest zal **in overvloed** door ons heen stromen en zo zullen we anderen tot grote zegen mogen zijn. Dit zal geen energie kosten, maar ons juist bruisend van enthousiasme maken. Zo zullen we Yeshua onze Bruidegom ook in rijke mate mogen en kunnen dienen. Op de dag van zijn wederkomst zullen we dan zeker niet beschaamd hoeven te staan. We zullen zijn Bruid mogen zijn, omdat wij zijn dienaren en broeders gezegend en gediend hebben. Wat een dag om naar uit te kijken!

Het mooie is dat dit water **zelfs naar onze vijanden** toe gaat stromen. Yeshua heeft ons onderwezen in Mattheüs 5:38-48 dat we onze vijanden lief moeten hebben en onze vervolgers moeten zegenen. Als iemand je op de ene wang slaat, dan bied je hem ook de andere aan. Als iemand je dwingt om één mijl te gaan, **ga er dan twee** met hem. Als je deze instructies van de Bergrede opvolgt, kan dit ertoe leiden dat de mensen jouw goede werken zien en de **Vader in de hemel ervoor verheerlijken**.

Rebekka toont ons een voorbeeld van het gaan van de tweede mijl. Weliswaar werd zij niet gedwongen en was de knecht niet haar vijand, toch werd haar enkel gevraagd om wat water voor de knecht zelf en zij gaf vrijwillig ook de tien kamelen water. Zij ging graag de tweede mijl voor deze knecht. Dit leidde ertoe dat **de knecht** neerknielde en **God verheerlijkte**. De knecht leerde de God van zijn meester Abraham nu persoonlijk kennen.

Zo zijn er ook mensen in onze omgeving die op een **teken uit de hemel** wachten. En **wij** zijn geroepen om dat teken te zijn. Als zij de goede werken zien, die God door ons heen doet, zullen zij de hemelse Vader kunnen verheerlijken. Misschien hebben ze zelfs wel net als de knecht van Abraham gebeden om een teken van dienstbaarheid. Als wij geleid worden door de Heilige Geest, zullen we dit teken op de juiste tijd kunnen geven aan mensen, zodat zij weten dat er een levende God is, die hen hoort.

Tenslotte, als je op zoek bent naar een **partner, betrek God** bij jouw zoektocht. Durf om tekenen te vragen, zoals de knecht van Abraham deed. God weet het beste wie er bij jou past. Je kunt deze keuze het beste aan Hem laten. Vraag aan God wie Hij voor jou bestemd heeft om jouw levenspartner te zijn. En ga niet trouwen, voordat je weet dat God deze persoon aan jou gegeven heeft. Het kiezen van een huwelijkspartner is een belangrijke zaak, die je leven in grote mate bepaalt. Hier wil God zeker over tot je spreken! Zoek dus naar zijn Stem en durf ook te wachten op zijn antwoord. Ook als het een tijd duurt.

Wat hebben we nu geleerd?

1. Izaak is een beeld van Yeshua en Rebekka van de Bruid van Yeshua
2. Yeshua stelt zich nederig maar actief op
3. Passiviteit en streberigheid leveren ons uiteindelijk niet veel op
4. Yeshua geeft geestelijke zegeningen, die het natuurlijke ver overstijgen
5. We hebben de Heilige Geest nodig, die als levend water door ons heen stroomt
6. Gastvrijheid en dienstbaarheid zijn voorwaarden om Bruid van Yeshua te zijn
7. Ook deze worden door de Heilige Geest gegeven aan ons
8. De Heilige Geest geeft in overvloed, zodat het naar anderen gaat stromen
9. Wij dienen Yeshua, door de mensen om ons heen te dienen
10. Ga de tweede mijl, zelfs voor je vijanden, zodat mensen God gaan verheerlijken
11. Mensen verlangen naar een teken uit de hemel en wij mogen dat teken zijn!
12. Als je een partner zoekt, vraag het aan God en wacht op zijn antwoord